

**KEŞMİR'İN GELECEĞİ:
BAĞIMSIZLIK MI
HİMAYE Mİ, İŞGAL Mİ?**

**THE FUTURE OF KASHMIR:
INDEPENDENCE
CUSTODY or OCCUPATION?**



UHiM

**KEŞMİR'İN GELECEĞİ:
BAĞIMSIZLIK MI
HİMAYE Mİ, İŞGAL Mİ?**

**THE FUTURE OF KASHMIR:
INDEPENDENCE
CUSTODY or OCCUPATION?**

yazar / writer
ASLAN BALCI

UHiM ULUSLARARASI
HAK İHLALLERİ
İZLEME MERKEZİ
INTERNATIONAL CENTER FOR WATCHING VIOLATION OF RIGHTS
www.uhim.org
f/uhimtr g/uhimorg

Selman-i Pak Cd. Şeyh Yokuşu Sk. No: 6/4 Üsküdar-İstanbul-Türkiye
Tel: 0 216 341 15 88 Faks: 0 216 495 29 63

© Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi

editör / editor
HÜSEYİN TÜRKAN
YUNUS BAĞIRMAZ

hukuk danışmanları / advisors of law
AV. MUSTAFA DEMİRAL
AV. METİN KUTLUBAY

ingilizce çeviri / translation to english
YUNUS BAĞIRMAZ

grafik-tasarım / graphic-design
MUSTAFA EDİZ ALTINDIŞ

baskı / press
İSTANBUL, Ağustos 2018

baskı-cilt / printing-press

içindekiler

Tarihi	7
Doğal Zenginlikleri ve Stratejik Önemi	12
Arka Planı ve Bugünüyle Keşmir Sorunu	14
Keşmir’de Bağımsızlık Mücadelesi Veren Gruplar.....	24
Resmi ve Gayriresmî Siyasî Parti ve Örgütler.....	27
Keşmir’de Yaşanan Hak İhlalleri	30
Sonuç ve Öneriler	37



contents

History.....	7
Natural Wealths and Strategic Importance	12
Kashmir Issue: From Past to Today	14
Groups that give Independence Struggle in Kashmir	24
Official and Unofficial Political Parties and Organizations	27
Violations of Rights in Kashmir	30
Conclusion and Suggestions.....	37



**GELECEĞİMİZİ
KORUMAK İÇİN
ÇALIŞIYORUZ**

WORKING TO PROTECT OUR FUTURE



tarihi history

Keşmir tabii doğası, yeşili ve verimli topraklarıyla Himalayalar'ın eteklerinde bulunmaktadır. “Cennet Vadisi” olarak da isimlendirilen Keşmir, bu özelliklerinden dolayı tarih boyunca birçok istila ve işgale maruz kalmıştır. Büyük İskender'in MÖ 4. yüzyılda Himalaya Dağları'nın eteklerinde mahsur kaldığı bilinmektedir. Bazı tarihçiler Keşmir tarihinin MÖ 3. yüzyılda yaşamış Morya hükümdarı Aşoka'ya dayandığını ileri sürmüştür. MÖ 2. yüzyılda Hun İmparatorluğu'nun bölgeye gelmesiyle birçok Keşmirlinin Orta Asya'ya yayıldığı ifade edilmektedir. MÖ 1. yüzyılda Kuşan Devleti'nin kurulduğu ve bunun MS 2. yüzyılın sonuna kadar sürdüğü kayıtlarda yer almaktadır. Bölge Kuşanlar'dan sonra 5. yüzyılda Gupta Krallığı, 6. yüzyılda ise Ak Hunların hakimiyetine geçmiştir.

Kashmir is located in the foothills of the Himalayas with its green, fertile lands. Kashmir which also called as “Paradise Valley”, has been subjected to many invasions and occupations throughout history due to these characteristics. It is known that Alexander the Great had become stranded in the foothills of the Himalayas in the 4th century BC. By the 2nd century BC the Hun Empire came to the region and many Kashmirans spread to Central Asia. Some historians have argued that the history of Kashmir was based on Ashoka, the ruler of Mora, who lived in the 3rd century BC. It can be seen in the record that the Kushan State was founded in the 1st century BC and continued until the end of the 2nd century AD. After the Kushan State, the region is patronised by the Gupta Kingdom in the 5th century

tir. Keşmir’de birçok devlet hakimiyet kurmuşsa da bölgenin dağlık olması nedeniyle iktidarları fazla sürmemiştir.

İslam orduları bölgeye birkaç kez akın etmesine rağmen hakimiyet kurmayı başaramamış, nihayet 11. yüzyılın başlarında Gazneli Mahmud bölgeyi ele geçirmiştir. Savaşçı Keşmir halkı yapılan baskın ve akınlar nedeniyle gittikçe zayıflayınca çareyi bölgede bulunan Türklerden paralı asker temin etmekte bulmuştur. Paralı asker olarak alınan Türklerin Müslüman olmaları nedeniyle halk İslamiyet’le daha yakından tanışmış, zamanla yerli halk İslamiyet’i kabul etmiştir.

Keşmir’in İslam ile tanışması 8. yüzyıla dayansa da, Müslümanlaşması 1300’lerde Kral Rincana’nın İslamiyet’i kabul etmesiyle başlamıştır. İslamiyet’in bölgede yayılmasında tasavvuf ehlinin büyük katkısının olduğu bilinmektedir. Müslümanların hakimiyeti altındaki Keşmir birçok istila ve işgale sahne olmuştur. Sultan Zeynel Abidin zamanında (1422-1474) en iyi dönemini yaşayan Keşmir, 1587’de Ekber Şah’ın egemenliğine girmiş, 1752’de ise Afgan kralının eline geçmiştir. Moğollardan sonra Sih Mihracesi Ranjit Singh idareyi ele geçirmiş ve Sih hakimiyeti 1819 yılına kadar devam etmiştir. Sihler Keşmir Müslümanlarının inançlarını yaşamalarına müsaade etmemiş, bu sebeple çatışma ve isyanlar İngiliz sömürge dönemine kadar devam etmiştir.¹

Durani Krallığı halkın büyük çoğunluğu Müslüman olan Keşmir’i 1752 yılında ele geçirmiş ve yaklaşık 70 yıl hüküm sürmüştür. Duranileri yenerek hakimiyeti ele geçiren Sihler ise bölgede 30 yıl kalabilmiştir. Bu süreçte Sihler Müslümanlara dinlerinden dolayı zulmetmiş, İslamiyet’i resmen yasaklamıştır.²

Sihlerden sonraki Dogra yönetimi de eskiyi arat-

and the Ak Huns in the 6th century. Although many states have established dominance in Kashmir, it did not continue too long because of the mountainous terrains of the region.

Although the Islamic armies campaigned several times to the region, they failed to establish dominion, and finally the region was captured by Ghazni Mahmud in the early 11th century. As the warrior Kashmir people became weaker due to the raids, they found the mercenary soldiers from the Turks in the region. Because of the Turks, who were taken as mercenaries, were Muslims, the people got acquainted with Islam more closely and in time the locals accepted Islam.

Eventhough the Kashmir met with Islam In the 8th century, Muslimization began in the 1300s when King Rincana did accept Islam. It is known that sufism has a great contribution in spread of Islam in the region. Under Muslim domination Kashmir has been the scene of many invasions and occupations. In the time of Sultan Zeynel Abidin (1422-1474), Kashmir, had it’s best period, entered the rule of Ekber Shah in 1587 and passed the hand of the Afghan king in 1752. After the Mongols, Ranjit Singh of Sikh Mihraj took control and Sikh rule continued until 1819. The Sikhs did not allow the Muslims of Kashmir to live their beliefs, and for this reason the conflicts and rebellions continued until the British colonial period.¹

The kingdom of Durani captured Kashmir, where Muslims are majority, in 1752, and ruled for almost 70 years. The Sikhs, who overcame the Duranians and conquered dominion, could have stayed for 30 years in the region. In this process, Sikhs have persecuted Muslims because of their religion, and forbade Islam formally.²

1 İlim ve Medeniyet, Cammu ve Keşmir Üzerine Tarihsel Bir Bakış, Mehmet Ayaydın, 24 Mayıs 2017.

2 Stratejik İstihbarat, Tarih, Hindistan’da İlk Türk Hakimiyeti, Kuşanlar ve Akhunlar, 2015.

1 İlim ve Medeniyet, Cammu ve Keşmir Üzerine Tarihsel Bir Bakış, Mehmet Ayaydın, 24 Mayıs 2017.

2 Stratejik İstihbarat, Tarih, Hindistan’da İlk Türk Hakim-

mayacak şekilde Müslümanlara yönelik ayrımcı tutumu sürdürmüştür. İngilizlerin desteğini alan Dogra yönetimi Müslüman halka açık alanlarda işkence uygulamış, halkın üzerindeki vergi yükünü arttırmıştır. Dogra yönetiminin bu tutumuna daha fazla dayanamayan Keşmir halkı isyan etmiş, bu isyan 1931 yılında yaşanan olaylarla birleşince daha da büyümüştür.

Sih krallığına son veren Müslümanlar kısa müddet sonra İngiliz sömürgesi karşısında fazla bir varlık gösteremeyerek teslim olmuştur. İngilizler, kendilerine casusluk yapan ve Pencap Eyaletinin İngilizlerin eline geçmesine yardımcı olan Gulap Singh isimli Hindu milis gücü liderine Keşmir'in verilebileceğini düşünmüş, bunun üzerine Singh, İngiliz sömürge yönetimine 7,5 milyon Rupi ödeyerek 4 milyonluk Cammu Keşmir'i halkıyla birlikte 1846 yılında Amritsar Antlaşmasıyla satın almış ve bölgenin mihracesi olmuştur. Bu antlaşmayla birlikte halkın çoğunluğunun Müslüman olduğu Keşmir'e Hindu bir idareci tayin edilmiştir.³

Böylece Keşmir, halkının görüşü alınmadan yabancı işgal gücüne bir mal gibi satılmış, ancak halkın inançlarıyla mihracenin inanç ve kültürü farklı olduğundan huzursuzluk ve baskılar baş göstermiştir. Hindu yönetici halkın inancına müdahale ederek ibadethaneleri kapatmaya ve İslamî adetleri yasaklamaya başlamış, böylece Gulap Singh dönemi de Sihlerin dönemini aratmamıştır.

Baskıların artması üzerine bağımsızlık fikri dilendirilmeye başlanmıştır. 1932 yılında Cammu Keşmir Müslüman Konferansı'nın teşkil edilmesinin ardından 1939'da da Keşmir Milli Konferansı kurulmuştur.⁴ Bu konferans, bölgedeki bütün dinî ve millî grupları bir araya getiren bir çatı

The Dogra administration, which came after the Sikhs, continued the discriminatory attitude towards the Muslims as Dogra did before. The Dogra administration, supported by the British, tortured the Muslim population and increased the tax burden on the Muslim people. The Kashmir people, who could not stand the Dogra administration's cruelty, revolted and this rebellion grew even more by combining with the social issues in 1931.

Shortly afterwards, the Muslims who ended the Kingdom of Sikh could not resist to the British colonial administration and surrendered. The British thought that Kashmir could be given to the Hindu militia leader named Gulap Singh, who spied on them and helped the Punjab province get in the hands of the British. Then Singh paid 7.5 million rupees to the British colonial rule and bought 4 million Jammu Kashmir with his people in 1846 with the Amritsar Treaty and became the maharajah of the region. With this treaty, a Hindu ruler was appointed to Kashmir, where the majority were Muslims.³

Thus, Kashmir was sold as a commodity to the foreign occupant without the opinion of its people, but the beliefs and culture of the people were different than maharajah and the unrest and oppression started. The Hindu ruler has intervened in the belief of the people by closing the places of worship and to banned Islamic customs so that Gulap Singh period replaced the period of Sikhs.

On the rise of pressure, the idea of independence began to be expressed. In 1932, after the formation of the Jammu Kashmir Muslim Conference, the Kashmir National Conference was established in 1939.⁴ This conference has become a roo-

3 Historical events, Anglo Sikh Treaties 4–1846 Lahore, 11 March By Imran Khushaal Raja.

4 S. Athar Abbas Rizvi, "Keşmir" TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 25, Sayfa 327, Ankara, 2002.

iyeti, Kuşanlar ve Akhunlar, 2015.

3 Historical events, Anglo Sikh Treaties 4–1846 Lahore, 11 March By Imran Khushaal Raja.

4 S. Athar Abbas Rizvi, "Keşmir" TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 25, Sayfa 327, Ankara, 2002.

kuruluş olmuştur.

Sadece Keşmir'de değil tüm ülkede Müslümanlara aynı zulüm ve sıkıntılar yaşatıldığından ayrılmanın daha uygun olacağı düşünülmüş, nihayet 1947'de İngiliz hakimiyeti sona erdiğinde 14 ve 15 Ağustos'ta Hindistan ile Pakistan devletleri kurulmuştur. Sömürge yönetimine bağlı prenslik, krallık, mihracelik gibi oluşumlara, nüfus yoğunluğu, etnik ve dinî yapı, coğrafi konumları göz önünde bulundurularak ya bu iki devletten birine katılma ya da bağımsızlık ilan etme hakkı tanınsa da bütün eyaletler iki oluşumdan birisini seçmiştir. Bağımsız olmayı tercih eden olmamış ancak Keşmir halkının görüşü alınmadan karar verilmiştir.⁵

Keşmir Mihracesi Hari Singh halkın seçme hakkının olmadığını iddia ederek halkın ve meclisin Pakistan'a katılma hakkını tanımamış, bunun üzerine halk ayaklanmıştır. İsyan kanla bastırılrsa da mihracenin ordusu Keşmirlileri durdurmayı başaramamış, Hari Singh yakalanacağı sırada Hindistan'a kaçarak yardım istemiştir. Dönemin İngiliz genel valisi Louis Mountbatten, Singh'e, Keşmir'i Hindistan'a bağlaması karşılığında yardım edebileceğini söylemiş, bunun üzerine Mihrace Singh 26 Ekim 1947'de Keşmir'i Hindistan'a devrettiğine dair anlaşmayı imzalamıştır. Ancak bu anlaşmada Keşmir meclisinin onayı yoktur.

Uluslararası hukuk nezdinde geçerliliği bulunmayan bu belgenin orijinali hiçbir zaman ortaya çıkarılmamıştır. İngiliz valisi Mountbatten, durumu kurtarmak için bölgede karışıklığın sona ermesinden sonra halk oylaması yapılacağını söylemiştir. Tek taraflı ilhak bölgenin gerçek halkı tarafından kabul görmese de Hindistan askerleriyle birlikte Srinagar'ı işgal etmiştir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere sömürgelerinden çekilmeye karar vermiş, Britan-

ing institution that brings together all the religious and national groups in the region.

The discrimination against Muslims not only in Kashmir but in all around the country gave rise to the idea that separation would be more appropriate. Finally, when the English domination ended in 1947, India and Pakistan were established on 14 and 15 August. Despite the all provinces have given the right to join one of these two states or to declare independence by taking into account the colonial rule, principality, kingdom, mihracism, population density, ethnic and religious structure and geographical location, all of them have chosen one of the two entities. No one has chosen to be independent but it has been decided on statute of people of Kashmir without considering opinion of the people.⁵

Maharajah of Kashmir Hari Singh, claimed that the people did not have the right to vote, and did not recognize the right to join Pakistan to the people and the parliament, and the people rebelled against him. Although the rebellion was suppressed by bloodshed, the army failed to stop the Kashmirians, and Hari Singh ran to India and asked for help. The British general governor, Louis Mountbatten, told Singh that he could help in one condition Kashmir would be in connection with India, and Maharajah Singh signed an agreement on October 26, 1947, However, this agreement does not have the approval of the Kashmir parliament.

The original of this document, which has no validity in international law, has never been revealed. The British governor Mountbatten, said that after the end of the confusion in the region referendum would be held. Although the unilateral annexation was not accepted by the actual people of the region, India occupied Srinagar.

After World War II, Britain decided to withdraw

5 Stratejik Ortak, İki Güç Arasındaki Keşmir Sorunu'nun Tarihi, Abdülkerim Arslan, 8 Haziran 2016.

5 Stratejik Ortak, İki Güç Arasındaki Keşmir Sorunu'nun Tarihi, Abdülkerim Arslan, 8 Haziran 2016.

ya Hindistan'ındaki krallık ve aşiretleri din, dil, kültür ve millet özelliklerine göre iki devlete ayırmak istemiştir. Bu iki devletten biri Müslüman nüfusu çok olan Pakistan, diğeri ise Hindu nüfusu ağır basan Hindistan olmuştur.

Çıkarlarının korunması şartıyla bölgeden ayrılan İngiltere'den sonra ortaya çıkan Pakistan ve Hindistan uluslararası sisteme dahil olmuş, ancak sömürge döneminden kalan sınır problemlerini çözemedikleri için kanlı savaşlarla birbirlerinin gelişmesine engel olmuşlardır. Henüz iki yeni devlet olmalarına rağmen ilki 1948 yılında olmak üzere Keşmir Sorunu sebebiyle üç kez savaşmış, sayısız silahlı çatışma yaşamışlardır. Buna rağmen sorun hala çözülmemiş ve Cammu Keşmir; Hindistan, Pakistan ve Çin arasında üçe bölünmüştür.⁶

from its colonies and wanted to separate the kingdoms and tribes in India into two states according to the characteristics of religion, language, culture and nation. One of these two states was Pakistan, which had a very large Muslim population, and the other was India, whose population was dominated by Hindus.

Pakistan and India, which emerged after Britain's withdrawal from the territory provided that their interests were protected, were involved in the international system but prevented each other from developing because they could not solve the border problems that remained from the colonial period. Despite being two new states, India and Pakistan have fought three times due to the Kashmir problem, and have experienced numerous armed conflicts. However, the problem is still not resolved and Jammu Kashmir is divided into three parts between India, Pakistan and China.⁶

6 Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi, Pakistan-Hindistan İlişkileri ve Keşmir Meselesi, Doç. Dr. Abbas Karağaçlı, 10 Aralık 2011.

6 Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi, Pakistan-Hindistan İlişkileri ve Keşmir Meselesi, Doç. Dr. Abbas Karağaçlı, 10 Aralık 2011.



doğal zenginlikleri ve stratejik önemi natural wealths and strategic importance

Keşmir bölgesinden çıkan nehirler Pakistan tarafına akmakta ve bu nehirler Pakistan'daki Pencap eyaletine hayat vermektedir. Tarım ve ziraat bu nehirler sayesinde yapılmaktadır ve bu sebeple bölge halkının gelir düzeyi diğer yerlere göre daha iyidir. Himalaya'nın eteklerinden doğan nehirleri Hindistan bir silah olarak kullanmaktadır ve nehirler konusu ekonomik olmaktan ziyade siyasî bir durum haline gelmiştir.

Himalaya Dağları'ndan akan sular Pakistan ovalarını besledikten sonra Hint Okyanusu'na dökülür. Yapılan anlaşmalara rağmen Hindistan bu nehirler üzerine baraj yaparak suyun Pakistan'a gidişini engellemek istemiştir. Özellikle Jelum Nehri üzerindeki Vulvar Barajı, Pakistan'ı hem ekonomik hem de çevresel açıdan tehdit etmektedir. Hindistan kuraklık olduğunda suyu kısıp,

The rivers that flow out of the Kashmir region flow to Pakistan and give life to Punjab province of Pakistan. Agriculture is carried out by these rivers, and therefore the income level of the people of the region is better than others. India is using rivers that emerge from the foothills of Himalaya as a weapon, and rivers have become a much more political situation than economic.

The waters flowing from the Himalayan Mountains pour into the Indian Ocean after feeding the Pakistani plains. Especially the Vulvar Dam on the Jelum River threatens Pakistan both economically and environmentally. India cuts off water when it is drought, and when there is heavy rain, it opens the dam covers without warning, causing dozens of people to die each year, causing damage to agricultural areas.

şiddetli yağmur olduğunda da haber vermeksizin baraj kapaklarını açarak her yıl onlarca kişinin ölmesine, tarım alanlarının zarar görmesine neden olmaktadır.

Hindistan bu su yataklarının üzerine birkaç baraj daha yapmayı düşünmektedir. Mangala baraj projesi nedeniyle suyun azalması Pakistan'daki elektrik santrallerinin çalışmamasına neden olmaktadır. Pakistan'ın elektrik santralleri bu nehirlerin üzerine kurulmuştur. Hindistan ihtiyacı olmamasına rağmen Pakistan'a su göndermemek için suyun yönünü kendi iç bünyesine çevirmektedir.⁷

Keşmir madenler açısından da oldukça zengin bir bölgedir. Keşmir toraklarında altın, demir, çinko, bakır, boksit, mermer, antrasit ve dünyanın en zengin zümrüt ve yakut madenleri bulunmaktadır. Verimli toprakların ve değerli madenlerin bulunduğu arazilerin çoğu Hindistan ve Çin tarafındadır.

Hindistan hem tarım, hem sanayi hem de silah bakımından İsrail'in en büyük alıcısı konumundadır. Tohum ve ziraat alanında İsrail'e bağımlı hale gelmek üzeredir. İsrail en çok silahı Hindistan'a satmaktadır.⁸ Deneme yeri olarak da Keşmir bölgesi kullanılmaktadır. İsrail'le olan yakınlığı nedeniyle ABD Hindistan'la yakınlaşmıştır.

İklim bakımından bölgenin soğuk ve serin olması her iki ülke bakımından turizmin bel kemiğini oluşturmaktadır. Sıcaktan bunalan ülke vatandaşları Keşmir bölgesine çıkarak bir nebze de olsa merkezdeki bunaltıcı sıcaklıktan kurtulmaktadır. Ancak bölgede yaşanan şiddet olayları turizmi olumsuz etkilemektedir.

India is considering making a few more dams on these water beds. The decrease in water due to the Mangala dam project causes the power plants in Pakistan not to work. Pakistan's power plants are built on these rivers. Although India does not need it, it is turning the direction of the water into its own interior to not send water to Pakistan.⁷

Kashmir is also rich in terms of mines. Gold, iron, zinc, copper, bauxite, marble, anthracite and the richest emeralds and rubies of the world are found in Kashmir. Most of the land on which fertile lands and valuable mines are located on the side of India and China. India is Israel's largest buyer of both agriculture, industry and weapons. India is about to become dependent on Israel in terms of seed and the agricultural areas. Israel sells the most weapons to India.⁸ Kashmir region is also used as trial place. Due to its proximity to Israel, the United States has become closer to India.

In terms of climate, the region is cool and it constitutes the backbone of tourism in terms of both countries. The citizens of the country, get out of the sweltering heat in the center by going to the Kashmir region. However, violence in the region affects tourism negatively.

7 Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi, Pakistan-Hindistan İlişkileri ve Keşmir Meselesi.

8 The Jerusalem Post, Israel's Arm Clients: India, Vietnam, Azerbaijan, Herb Keinon, 14 Mart 2018.

7 Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi, Pakistan-Hindistan İlişkileri ve Keşmir Meselesi.

8 The Jerusalem Post, Israel's Arm Clients: India, Vietnam, Azerbaijan, Herb Keinon, 14 Mart 2018.



arka planı ve bugünüyle keşmir sorunu kashmir issue: from past to today

İngiltere'den bağımsızlıklarını alan Hindistan ve Pakistan ayrılmadan önce, İslam düşünürü Muhammed İkbal gibi kanaat önderleri "Two Nation (İki Millet)" teorisini geliştirmiştir. Buna göre Müslüman olan eyaletler Pakistan ile ayrılacak, Hindu veya Budist olan eyaletler ise isterlerse Hindistan ile kalabilecek, isterlerse bağımsız olabileceklerdir. Keşmir halkının büyük çoğunluğu Müslüman olmakla beraber başında Mihrace Hari Singh vardır.

İngiltere idaresi Hindistan ve Pakistan'la birleşecek eyaletlere tavsiyede bulunurken, iki kritere göre hareket etmelerini istemiştir. "Coğrafi yakınlık ve eyalette yaşayan halkın çoğunluğunun hangi dine mensup (Müslüman, Hindu veya Sih) oldukları dikkate alınsın." Bunlardan Haydarabad ve Junagar'da halkın çoğunluğu Hindu olmakla beraber yöneticileri Müslümandır ve

Before separating as two countries, opinion leaders like the Islamic thinker Muhammad Iqbal developed the "Two Nations" theory. According to this, the Muslim provinces will remain with Pakistan, and the Hindu or Buddhist provinces will be able to stay with India if they wish. Although the majority of the people of Kashmir are Muslims, Maharajah Hari Singh is at the power.

The British administration wanted the provinces to unite with India and Pakistan according to two criteria. "Geographical proximity and the descent to which the majority of the people living in the province belong (Muslim, Hindu or Sikh) will be taken into account." The majority of the people in Hyderabad and Junagar, along with being Hindu, their rulers were Muslims and these provinces are forced by India to join them. However,

Hindistan zor kullanarak bu eyaletlerin kendisine katılmalarını sağlamıştır. Bununla beraber yüz ölçümü 222.000 km² ve nüfusu 4 milyona yakın olan Keşmir tarafsız kalmış ancak Müslüman kanaat önderleri ve toprak sahipleri Pakistan'a katılmak isteyince mihrace ile çatışmaya girilmiştir.

İsyanın bastırılması şartıyla Hindistan'a bağlanacağını ifade eden mihrace, Hindistan ile bir antlaşma imzalamıştır. Hindistan askerleri isyancıları püskürterek Srinagar'a yerleşmiştir. Fakat Müslüman halkın Hindistan işgal kuvvetlerine karşı çıkması üzerine Pakistan Keşmir'i özgürleştirmek adına Hindistan ile savaşa girmiştir.

Keşmir mihracesi Hari Singh resmî olmayan belgelerle 1947 yılında Keşmir'i Hindistan'a para karşılığı sattığını ve tüm haklarını Hindistan'a devrettiğini açıklayarak İngiltere'ye kaçmıştır. Ancak Keşmir meclisinin kararı olmadan yapılan bu tek taraflı devretme eylemi ve ilhak Pakistan tarafından kabul edilmemiş ve henüz yeni kurulan bu devletler birbirleriyle savaşa girişmiştir.⁹

Oysa Keşmir 15 Haziran 1947 tarihinde kabul edilen "Hindistan Bağımsızlık Bildirgesi" ile Hindistan Krallığı'ndan koparak bağımsız olarak karar alma hakkına sahiptir. Ayrıca, 19 Temmuz 1947'de Keşmir Meclisi'nin seçilmiş Müslüman üyelerinin ezici çoğunluğunu temsil eden "Tüm Cammu ve Keşmir Müslüman Konferansı"¹⁰ toplantısında; Keşmir'in coğrafya, ekonomi, ırk, din, dil, kültür ve tarih özellikleri sebebiyle Pakistan'a katılma kararı alınmıştır. Buna göre Hindistan'ın Keşmir üzerine söz söyleme hakkı yoktu ve garantör devlet İngiltere'nin de tarafsız kalarak meclis kararının geçerli olduğunu söylemesi gerekirdi.

Kashmir, with a land area of 222,000 square kilometers and a population close to 4 million, remained neutral, but Muslim opinion leaders and landowners entered into conflict with Maharajah when they wanted to join Pakistan.

Maharaja, signed a treaty with India which expressed that he would be able to join to India in case of repression, Indian soldiers, repelled rebels and settled in Srinagar. But when Muslims opposed the Indian occupation forces, Pakistan declared war against India in order to liberate Kashmir.

The Kashmir maharajah Hari Singh escaped to the United Kingdom in 1947, after explaining that he sold Kashmir to India in 1947 and handed over all his rights to India. However, this one-sided transfer action and annexation without the decision of the Kashmir Parliament has not been accepted by Pakistan and these newly established two states have entered into war with each other.⁹

On the other hand, Kashmir has the right to take decisions independently of the Kingdom of India with the "India Declaration of Independence" adopted on 15 June 1947. In addition, at the "All Jammu and Kashmir Muslim Conference"¹⁰ on 19 July 1947, representing the overwhelming majority of the elected Muslim members of the Kashmir Assembly, Kashmir's decision to join Pakistan due to geography, economy, race, religion, language, culture and history was taken. Accordingly, India had no right to speak on Kashmir, and the guarantor state must remain neutral and say that the parliamentary decision is valid.

Former Indian Prime Minister Cevahirah Nehru has dozens of statements to solve the problem of

9 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Keşmir Bölgesine Bakış, Ali Erhan Ertan, 26.09.2009.

10 Cumhuriyet Arşivi, 3.4.2006.

9 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Keşmir Bölgesine Bakış, Ali Erhan Ertan, 26.09.2009.

10 Cumhuriyet Arşivi, 3.4.2006.

Eski Hindistan Başbakanı Cevahirlal Nehru'nun Keşmir meselesine dair sorunu çözmeye yönelik onlarca demeci bulunmaktadır. Nehru, defalarca, "Keşmir'in geleceği, Keşmir halkının kararına bırakılmalıdır." demiş, 26 Haziran 1952 tarihli beyanında, "Keşmir halkı yapılan bir plebisitte, 'Biz Hindistan ile beraber olmak istemiyoruz.' deseler bile bunun bize acı vereceğini bilerek durumu kabul edeceğiz. Gerekirse anayasayı değiştiririz." diyerek bu konudaki görüşünü ortaya koymuştur. Ancak söylenen sözler havada kalmıştır ve bugün milyonlarca insan hâlâ bu sorunla boğuşmaktadır.¹¹

BM'nin 17 ve 20 Ocak 1948 tarihli, 38 ve 39 sayılı kararlarını her iki taraf da kabul ederek özgür ve tarafsız bir şekilde referandum-plebisit yapılmasını onaylamışsa da Hindistan şimdiye kadar plebisitten çekinerek olayların şiddete dönüşmesine zemin hazırlamıştır.

Yapılan savaşlar sonucunda Keşmir'in batısı ve kuzeyi Pakistan, güneyi de Hindistan kontrolüne girmiştir. Bağımsızlığını ilan eden ve 78.114 km²'lik alana sahip batı tarafı "Azad Keşmir" olarak anılmaktadır ve başkenti Muzafferabad'dır. Pakistan burayı devlet olarak kabul etmektedir ve kendi kontrolü altında olsa da Azad Keşmir'in müstakil cumhurbaşkanı, başbakanı ve kendine ait bir parlamentosu bulunmaktadır. Burada yaşayan yaklaşık 4 milyon Keşmirli vardır ve tamamı Müslümandır.¹²

Verimli toprakların ve önemli madenlerin bulunduğu 101.378 km²'lik bölümü elinden bulunduran Hindistan tarafı ise Cammu Keşmir olarak adlandırılmaktadır ve başkenti Srinagar'dır. Hindistan bölgeye sürekli olarak Hindu halkı

Kashmir. Nehru repeatedly said, Nehru repeatedly said, "The future of Kashmir must be left to the decision of the people of Kashmir." In a statement of 26 June 1952 said that; "Even if the people of Kashmir say in any plebisitte, 'We do not want to be with India', we will accept the situation knowing that it will hurt us and we will change the constitution if necessary." But the words spoken remained unfulfilled, and today millions of people are still struggling with this problem.¹¹

Even if both sides agreed on the UN's 17th and 20th January, 1948 dated resolutions 38 and 39, and confirmed a free and impartial referendum, India has been afraid of the referendum as it is now, setting the stage for events to turn into violence. This situation has provided a basis for the transformation of events into violence.

As a result of the wars, the western part the northern part of Kashmir have taken by Pakistan, and the southern part has taken by India. The western side, which has declared its independence and has an area of 78,144 square kilometers, is known as "Azad Kashmir" and its capital is Muzafferabad. Pakistan recognizes Azad Kashmir as a separate state, although it is under its control, and Azad Kashmir has its own president, prime minister and a parliament. There are about 4 million Kashmiris living here and all are Muslim.¹²

The Indian side, which holds 101.378 square kilometers of fertile land and important mines, is called Jammu Kashmir, and the capital is Srinagar. India constantly accused of placing Hindu people in the region and changing demographics. According to this, 90 per cent of the people of the region are Muslims and 10 per cent are Hindus,

11 Pakistan ve Hindistan'ın Kronolojik Anlaşmazlıkları, Emre Açık, 24 Ağustos 2014.

12 The University Of Azad Jammu and Kashmir, Muzafferabad, 1980.

11 Pakistan ve Hindistan'ın Kronolojik Anlaşmazlıkları, Emre Açık, 24 Ağustos 2014.

12 The University Of Azad Jammu and Kashmir, Muzafferabad, 1980.

yerleřtirmek ve demografik yapıyı deęiřtirmekle suçlanmaktadır. Buna gre blge halkının yzde 90'ı Mslman, yzde 10'u ise Hindu, Budist ve Sih'tir. Birleřik Keřmir'in nfusunun 15 milyon olduęu tahmin edilmektedir.

Keřmir'in doęusundaki řakęam (Shakhgam) Vadisi ile "Aksa-i in" blgelerini teřkil eden 42.735 km²lik alan ise in kontrol altındadır. in'in bu blgeyi egemenlięi altında tutması bir nevi Pakistan'ın telkini ve onayı ile olmuřtur. Burası in'in iřgali altında olan Doęu Trkistan (Sincan) Uyğur zerk Blgesi'ne baęlıdır.

Bir oldubitti ile Keřmir'in byk blmn topraklarına katan Hindistan hızını alamayarak in'in iřgali altında olan Tibet'i de aynı yollarla almak istemiř, bununzerine Tibet'teki Budistler in iřgaline karřı ayaklanmaya bařlamıřtır. Hindistan ayrılıkı Budistlere yardım edince in'in tepkisini ekmiř, 1959'da Tibet'te Budistler in ynetimiyle atıřmaya bařlamıřtır. Bununzerine Budistlerin dini lideri Dalay Lama, bir kısım taraftarlarıyla birlikte Hindistan'a kamıř, Hindistan da Dalay Lama ve yanındakilere geniř imknlar saęlanmıřtır. in, Hindistan sınırında atıřmalar 1962'ye kadar devam etmiř, in, Hindistan'ı iiřlerine karıřmakla suçlamıřtır.¹³

Hindistan'la sınır sorunu yařayan in, sınırların yeniden izilmesini istemiřtir. in'in Pakistan ile anlařtıęını gren Hindistan ise sınır hattından ekilmek zorunda kalmıř, ancak daha sonra 1962 sonbaharında in sınırındaki tartıřmalı blgeye girerek ani bir saldırıyla misillemeye gemiř ve stratejik noktaları ele geirmiřtir. in, Pakistan ile anlařarak iřgal ettięi Aksa-i in blgesinden ıkmamıř, bylece Keřmir sorununa dahil olmuřtur. Bu srete in, Aksa-i in'in kendi doęal parası olduęunu ve Keřmir'e ait olmadıęını

Buddhists and Sikhs. It is estimated that the population of United Kashmir is 15 million.

The area of 42.735 square kilometers, which constitute the "Aksa-i China" area with Shakhgam valley east of Kashmir is under Chinese control. China's sovereignty over this region derive from Pakistan's encouragement and approval. This region is bound to the Uyghur Autonomous Region of East Turkestan (Xinjiang), which is under Chinese occupation.

India wanted to take Tibet, which was under Chinese occupation, in the same way after invading a large part of Kashmir, however Buddhists in Tibet began to rise up against Chinese occupation. During this insurrection, China did not welcome India's help to Tibetan rebels. In 1959, Buddhists in Tibet began to clash with the Chinese government. The Buddhist religious leader Dalai Lama, along with some of his supporters, escaped to India, and India provided extensive opportunities for him and his followers. The conflicts on the Chinese-Indian border continued until 1962, China accused India of interfering with their internal affairs.¹³

China, which has border problems with India, wants to redraw the borders. After seeing that China agreed with Pakistan, India had to withdraw from the border line, but then in the autumn of 1962, India entered the controversial territory of China and attacked suddenly and seized strategic points. After seeing that China agreed with Pakistan, India had to withdraw from the border line, but later in autumn of 1962, it entered the controversial area of China and retaliated with a sudden attack and seized strategic points. China has not withdrawn from the Aksa-China region, thus involved in the Kashmir problem. In

13 Iřıęın Galaktik Federasyonu, Agarta Dnya Kralı, Rene Guenon, 30 Aralık 2012.

13 Iřıęın Galaktik Federasyonu, Agarta Dnya Kralı, Rene Guenon, 30 Aralık 2012.

iddia etmeye başlamıştır. Bugün Keşmir'in yaklaşık %45'ini Hindistan, %35'ini Pakistan, %20'sini ise Çin kontrol etmektedir.

Hindistan Keşmir'in kontrolü altındaki kısmını 7 bölgeye ayırmış, bu bölgelerden yeni oluşturulan iki bölgeye Hindistan'dan getirilen Hindular yerleştirilmiştir. Bu iki bölgenin hukuku ve bölge üzerindeki egemenliği diğer beş bölgeye göre farklılık arz etmektedir. Müslümanların yaşadığı beş bölgede sık sık sokağa çıkma yasağı uygulanırken, söz konusu iki bölgede ise bu kural uygulanmamaktadır. Keşmir'de demografik yapının değiştirilmesi ve sonrasındaki uygulamalarla, Müslümanlara yönelik ayrımcılığın temeli atılmıştır.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) 10 yıl süren Afganistan İşgali'nde (1979-1989) Afgan mücahitlere yardım eden yerli ve yabancı grupların bir kısmı işgalin sona ermesinden sonra Keşmirli mücahitlerin yanına geçmiştir. Bu gelişme karşısında Hindistan ordusu büyük kayıplar vermeye başlamış ve kısa süre içinde birçok köy Keşmirli grupların eline geçmiştir. Hindistan bu olaylar sebebiyle Pakistan'ı suçlamış ve iki devlet bir kez daha savaşın eşğine gelmiştir. Küçük sınır çatışmalarıyla sorun çözülmüş olsa da ABD ve diğer birtakım ülkeler silahlı grupların Keşmir'e geçmesinde Pakistan'ı suçlayıcı açıklamalarda bulunmuştur.

Arap bölgelerinden gelen savaşçılardan oluşan El-Kaide terör örgütü, Taliban grubu Afganistan'da iktidara gelince Keşmir'den ayrılmıştır. Kültür ve İslamî anlayış bakımından yerel halka uzak olan bu grupların Keşmir'i terk etmeleri halk tarafından da son derece olumlu karşılanmıştır. Bugün Keşmir'de Hindistan işgal güçlerine karşı silahlı mücadele verenlerin tamamı yerel halktan oluşmaktadır.

Cammu Keşmir'de 1947 yılından beri bir trajedi yaşanmaktadır. Pakistan, Keşmir'in geleceğini

this process China has begun to claim that Aksa-i China is its natural part and not belong to Kashmir. Today, about 45% of Kashmir is controlled by India, 35% by Pakistan and 20% by China.

The Indian subdivision of Kashmir was divided into 7 regions, and two newly formed regions from these regions were placed in Hindus, brought from India. These two regions differs other five regions in terms of their dominance on the region and their law. For example; in the five regions where Muslims live, India often declares curfew while in the other two regions this rule is not applied. The demographic changes in Kashmir and the practices afterwards were the basis of discrimination against Muslims.

Some of the local and foreign groups who helped the Afghan mujahedeen in the occupation of Afghanistan (1979-1989) by Soviet Socialist Republics Union (USSR), which lasted for 10 years, passed to the Kashmir after the end of occupation. In response to this development, the Indian army began to give huge losses, and in a short time many villages were conquered by Kashmirian groups. India has blamed Pakistan for these incidents and the two states have once again come to the brink of war. India has blamed Pakistan for these incidents and the two states have once again come to the brink of war. Though small border conflicts, problem is solved, the United States and several other countries have been accusing Pakistan of bordercross of armed groups in Kashmir.

The Al-Qaeda terrorist organization, consisting of warriors from Arab regions, has left Kashmir when the Taliban group comes to power in Afghanistan. These groups, which are far away from the local people in terms of culture and Islamic understanding, were welcomed by the people to leave Kashmir. Today, all the armed forces against the occupying forces of India in Kashmir are from local people

Keşmir halkının belirlemesi gerektiğini savunurken, Hindistan bölgenin 1947’de kendisine bağlandığını ve yapılan anlaşma gereği Keşmir’in Hindistan’ın bir parçası olduğunu iddia etmektedir.

Her şeyden önce bir konuya açıklık getirmek gerekmektedir. Keşmir aslında ne Pakistan’ın ne de Hindistan’ın bir parçasıdır. İngiltere sömürgesi zamanında Keşmir bağımsız bir bölgeydi. İngiltere’nin doğrudan yönetmediği ancak belli şartlarda kendine bağladığı yarı bağımsız yerel bir devlettir. Taksim zamanında iki ülkeden birini seçmesi veya bağımsız olarak kalması istenmiştir. Halk Pakistan’ı isterken dönemin Hindu yöneticisi ülkeyi hukukî olmayan yollarla Hindistan’a bağlamıştır. Bu topraklar bağımsız bir yapının yurdu olduğu için buradaki güçler “işgalci” olarak isimlendirilmektedir.

Cammu Keşmir’in bağımsız bir devlet olduğunu her ne kadar dünya devletleri tanımamış olsa da, 1948 yılında BM’nin 39 numaralı referandum kararında Cammu Keşmir bağımsız devlet olarak anılmaktadır.

Coğrafi konum olarak Pakistan, Hindistan, Çin, Afganistan ve Tacikistan arasında 222 bin kilometrekarelik bir bölge olan Keşmir uzun yıllar İngiltere sömürgesinde otonom bölge olarak varlığını sürdürmüştür.

Keşmir her iki ülke içinde stratejik öneme sahip bir konumdadır. Pakistan halkın yaklaşık yüzde 90’ının Müslüman olmasından dolayı burayı kendi parçası olarak görmektedir. Ayrıca, Keşmir Pakistan için ekonomik açıdan da büyük önem taşımaktadır. Keşmir’den doğan Ravi, Celum, Çenap ve İndus nehirleri Pakistan’a akmakta, İndus Nehri’nin suları ve kolları Keşmir’in dağlık bölgelerinden geçmektedir. Bu nedenle Pakistan nehrin denetimini elinde bulundurmayı ve enerji ihtiyacının bir bölümünü bu bölgedeki hidroenerji tesislerinden sağlamayı amaçlamak-

There is a tragedy in Jammu Kashmir since 1947. While Pakistan argued that the future of Kashmir should be determined by the people of Kashmir, India claims that the region joined her in 1947, and that the agreement made Kashmir a part of India.

First of all, it is necessary to clarify a topic. In fact, Kashmir is neither part of Pakistan nor India. During the British colonial period, Kashmir was an independent region. It was a semi-independent local state that the UK does govern only in certain conditions. It was demanded that Kashmir should choose one of the two countries or remain independent during the time of the division. Although the Kashmir people took a stand on the side of Pakistan, the Hindu ruler of the time tied the country to India by non-legal means. Although the Kashmir people took a stand on the side of Pakistan, the Hindu ruler of the time tied the country to India by non-legal means. Because these lands are independent, the forces there are called “invaders”.

Although world states did not recognize Jammu Kashmir as an independent state, Jammu Kashmir was referred as an independent state in the UN’s 39th referendum resolution in 1948.,

Kashmir, a region of 222,000 square kilometers located among Pakistan, India, China, Afghanistan and Tajikistan, has maintained its presence as an autonomous region in British colonialism for many years.

Kashmir has a strategic position in terms of both countries. Pakistan considers Kashmir as a part of herself, because of 90% of its people are Muslims. Additionally, Kashmir has a great economic importance for Pakistan. The rivers of Ravi, Celum, Çenap and Indus are born in Kashmir and flow into Pakistan. The waters and branches of the Indus River pass through the mountainous regions of Kashmir. For this reason, Pakistan intends to

tadır. Hindistan ise stratejik öneme sahip bölge üzerindeki denetimini kaybetmek ve böylesine önemli bir bölgenin Pakistan'ın egemenliğinde olmasını istememektedir.¹⁴

İki taraf arasında ilk savaş 1948'de patlak vermiştir. Müslümanlar Hinduların egemenliği altında yaşamak istemediğinden Hint idaresine karşı eylem yapmış, zengin toprak ağaları ise topraklarından ve sosyal statülerinden taviz vermek için, bu bereketli toprakları kast sisteminin olmadığı Pakistan'a bırakmak istememişlerdir. Toprak ağalarının, olduğu başkent Srinagar'a yürüyen halka karşı toprak ağalarının ardından da Hindistan devlet güçlerinin karşılık vermesiyle büyük bir katliam yaşanmıştır.¹⁵

Çatışmaların yaşanmasıyla ülkenin kurucusu Muhammed Ali Cinnah ve Pakistan ordusu da taraf olmak zorunda kalmıştır. 24 Ekim 1947'de Pakistan'a bağlı güçler Keşmir'in Srinagar'a kadar olan kısmını ele geçirmiştir. Bunun üzerine, Hindistan ordu güçleri harekete geçerek Srinagar kentine kadar gelmiş ve Pakistan askerleri geri çekilmek zorunda kalmıştır. Hindistan bu bölgeyi o tarihten bu yana işgal altında tutmaktadır ve bugünkü hattın sınırları o zaman oluşmuştur.

Keşmir bölgesinin yaklaşık %30'unu oluşturan Azad Keşmir toprakları Pakistan tarafında kalarak bağımsızlığını ilan etmiş, geri kalan Keşmir Vadisi, Cammu ve Ladakh bölgesini oluşturan %70'lik kısım ise Hindistan'a kalmış ve Hindistan bu toprakları ilhak ettiğini açıklamıştır. Böylece Keşmir resmen ikiye bölünmüştür.

Keşmir'in doğusundaki Aksai bölgesini ele geçiren Çin de 1962 yılında sürece dâhil olmuştur.

retain control of the river basin and provide some of its energy needs from the hydro power facilities of this region. India is reluctant to lose control over this strategic region and does not want such an important region to be under Pakistan's sovereignty.¹⁴

The first war between the two sides broke out in 1948. Because Muslims did not want to live under the rule of Hindus, they acted against the Indian administration and wealthy landowners did not want to leave these fertile lands to Pakistan where there was no caste system in order to compromise their land and social status. Because Muslims did not want to live under the rule of Hindus, they acted against the Indian administration and wealthy landowners did not want to leave these fertile lands to Pakistan where there was no caste system social status. The Indian state forces have carried out a great massacre by moving along with the landlords against the people walking to the capital Srinagar where the landlords are located.¹⁵

Due to the conflicts, the founder of the country Muhammad Ali Jinnah and the Pakistan army had to be a side. On October 24, 1947, Pakistan-affiliated forces seized the part of Kashmir up to Srinagar. Therewith, the Indian army forces moved into the city of Srinagar and Pakistan's troops had to retreat. India has occupied this region since that date, and the boundaries of today's line have formed at that time.

The Azad Kashmir lands, which make up about 30% of the Kashmir region, remain on the side of Pakistan and declared its independence. The remaining 70% of Kashmir Valley, Jammu and

14 L. D. Stamp, Asia; A Regional and Economic Geography, s. 173, Londra, 1946.

15 Süreç Analiz, Ekopolitik Sentez Masası, Murat Sofuoğlu ve Yavuz Aslan Argun, 9 Şubat 2009.

14 L. D. Stamp, Asia; A Regional and Economic Geography, s. 173, Londra, 1946.

15 Süreç Analiz, Ekopolitik Sentez Masası, Murat Sofuoğlu ve Yavuz Aslan Argun, 9 Şubat 2009.

Çin, Keşmir konusunda Hindistan ile karşı karşıya gelmiş ve her zaman Pakistan'ın yanında yer almıştır. 1963 yılında Pakistan kendisinin elinde olan ancak kontrol altında tutmakta zorlandığı dar bir bölgeyi Çin'e vermiştir. Çin Aksai bölgesini kendi toprağı kabul ederek bölgede birçok yatırım yapmıştır. Böylece Çin zorlanmadan kendisi için stratejik öneme sahip bir toprak parçası elde ederek Keşmir sorununun bir parçası haline gelmiştir.¹⁶

Hindistan 1 Ocak 1948'de konuyu Birleşmiş Milletler'e intikal ettirmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) bölgeye bir inceleme heyeti göndermiş, her iki taraf da birbirini işgalci olarak itham etmiştir. Pakistan, Hindistan'ın Keşmir'deki Müslümanlara karşı soykırım yaptığını ileri sürmüş, halkın istemediğı bir Hindu yönetimiyle idare edildiğini belirterek BM gözetiminde bir plebisit yapılmasını talep etmiştir.¹⁷

“Cammu ve Keşmir Devleti'nin Hindistan veya Pakistan'a bağlanması, halk tarafından Birleşmiş Milletler himayesi altında yönetilecek bir serbest ve tarafsız halk oylaması demokratik metodu ile kararlaştırılacaktır.”

BM'nin aldığı bu kararlar Keşmir'in kaderi artık Keşmir halkına bırakılmıştır. Fakat plebisitin uygulanabilmesi için bölgede askersizleştirme yani Hindistan ve Pakistan askerlerinin bölgeyi terk etmesi gerekmiştir. Pakistan kararı kabul ederken, Hindistan ne askersizleştirmeyi ne de plebisit kararını kabul etmiştir.¹⁸

BMGK tarafından yapılan değerlendirmede Keşmir sorusunda Pakistan'ın haklı, Hindis-

Ladakh region is left in India and India announces annexation of these lands. Thus, Kashmir is officially divided into two.

China, which annexed the Aksai region east of Kashmir, was also included in the process in 1962. China has faced India and has always been with Pakistan. In 1963, Pakistan gave a narrow territory to China, where he had difficulty controlling it. China has made many investments in the region by accepting the Aksai region as its own land. Thus, China has become a part of the Kashmir problem by obtaining a piece of strategic land for itself.¹⁶

India bring up the issue to the United Nations on January 1, 1948. The United Nations Security Council (UNSC) sent an inspection mission to the region, and both sides accused each other of being invaders. Pakistan has claimed that India has committed genocide against Muslims in Kashmir and demanded a plebiscite under the auspices of the UN.¹⁷

“The connection of the Jammu and Kashmir States to India or Pakistan will be decided by a democratic method of free and impartial public vote, governed by the people under the auspices of the United Nations.”

With this decision taken by the UN, the destiny of Kashmir is now left to the Kashmir people. However, in order to be able to apply plebiscite, it was necessary for the Indian and Pakistani soldiers to leave the region. While Pakistan accepts that decision, India has neither agreed to demilitarize nor plebiscite.¹⁸

On the assessment made by the UNSC, it was

16 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Çin Ordusu Keşmir'de, Giray Fidan, 22 Eylül 2010.

17 DEİK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Pakistan Ülke Bülteni, 2009.

18 TBMM Keşmir Raporu, 2 Haziran 1994, 13. Toplantı.

16 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Çin Ordusu Keşmir'de, Giray Fidan, 22 Eylül 2010.

17 DEİK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Pakistan Ülke Bülteni, 2009.

18 TBMM Keşmir Raporu, 2 Haziran 1994, 13. Toplantı.

tan'ın haksız olduğu yönünde kanaat oluşmuş ve 21 Nisan 1948'de alınan ilk kararda Keşmir halkının self determinasyon hakkını kullanmasına ve bunun için plebisit yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu devletler gibi o tarihte yeni kurulmuş olan BM belki de tarihinde ilk kez hakkaniyetli bir karar almış, ancak bu karar uygulanmamıştır. Çift kutuplu Soğuk Savaş döneminde önce ABD devreye girmiş, Pakistan 1954 yılında SEATO'ya 1955'te de Bağdat Paketi'ne üye olmuştur. Ardından SSCB Hindistan'ı yanına çekmeyi başarmıştır. İki devlet iki süper gücün himayesine girince diyalog ve barış görüşmeleri de iyice zora girmiştir. O günden itibaren Sovyetler Birliği ve bugün Rusya, Hindistan'ın yanında yer almıştır. Dönemin SSCB devlet başkanı Kruşçev, "Keşmir meselesi zaten Keşmir halkı tarafından çözümlenmiştir. Keşmir halkı kendisini Hindistan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olarak telakki ediyor. Sovyet Hükümeti Keşmir meselesinde Hindistan'ın politikasını desteklemektedir." diye beyanat verirken, ABD hiçbir zaman Pakistan'ın ve Keşmir'in haklı davasını desteklememiştir. Soğuk Savaş döneminde BMGK'nın almış olduğu plebisit kararı masaya geldiğinde Rusya veto hakkını kullanmış ve bu kararın uygulanmasını engellemiştir.¹⁹

Moskova yönetiminden sonra bağlantısız ülkelerin de desteğini alan Hindistan, 1957 yılında Keşmir'e dair özel bir yasa çıkartarak bölgeyi Hindistan'a bağlamıştır. Ancak gelen tepkiler üzerine Cammu Keşmir tekrar eski statüsüne getirilerek ülkenin bir eyaleti haline gelmiştir. Ancak bu eyalet Hindistan'daki diğer eyaletlerden çok farklıdır. Özel kanunla yönetilen eyalette yılın yaklaşık 300 günü sıkıyönetim geçerli olmaktadır.

19 Kashmir: Roots of Conflict, Path to Peace, Sumantra Bose, s. 71, Harvard University Press, 2003.

decided in the first decision taken on April 21, that Pakistan was right and India was unfair in the Kashmir problem and it was decided that the people of Kashmir should use their right to self determination. The newly established United Nations, just as the states in question at that time, may have made a fair decision for the first time in its history, but this decision has not been implemented.

During the period of the Cold War, the United States stepped in, and Pakistan became a member of SEATO in 1954 and Baghdad Pact in 1955. Then the USSR won India over. dialogue and peace talks have also been hampered by the involvement of the two superpowers. From that day on, the Soviet Union and today Russia is beside India.

The President of the USSR Khrushchev had said that in a statement; "The Kashmir issue has already been resolved by the Kashmir people. The people of Kashmir think of themselves as an integral part of the Republic of India. The Soviet Government supports India's policy on the Kashmir issue." However, the United States has never stand behind Pakistan and Kashmir. When the decision of the plebiscite, which the UNSC took during the Cold War, came to the table, Russia exercised the veto and prevented the implementation of the decision.¹⁹

Following the Moscow administration, India, which was also supported by unconnected countries, established a special law on Kashmir in 1957 and bound the region to itself. However, upon reaction, Jammu Kashmir was brought back to its former status, became a province of the country. However, unlike other states in India, this province is governed by private law and martial law is valid for 300 days a year.

19 Kashmir: Roots of Conflict, Path to Peace, Sumantra Bose, s. 71, Harvard University Press, 2003.

Bölgeye prim ve toprak vaadiyle getirilen Hindu- larla yerli halk arasında başlayan çatışmalar 1963 yılında gittikçe şiddetlenmiştir. Bunun üzerine Pakistanlı Müslümanlar ve Keşmir halkı Hindistan tarafına doğru harekete geçmiştir. 1965 yılı Nisan ayında Sind Guajarat sınır bölgesinde iki ülke güçleri çatışmış ve devreye iki ülkenin orduları girmiştir. Pakistan tarafı Hindistan'ın elindeki "Makbuza Keşmir" yani işgal altındaki Keşmir'i özgürleştirmek istese de bunda başarılı olamamıştır. 5 Ağustos 1963'te Hindistan Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'a kadar ilerlemiştir.

Hindistan, Sovyetler Birliği ve İngiltere'nin hem siyasî hem de askerî ve lojistik desteğini alarak Pakistan ordusuna büyük kayıplar verdirmiştir. Bunun üzerine Türkiye ile İran devreye girerek Pakistan'ı destekleme kararı almıştır. Çin'in de sürece müdahil olması üzerine Hindistan ateş- kese yanışmış ve işgal etmiş olduğu Pakistan topraklarından çekilmiş, ancak Keşmir'deki işgal devam etmiştir.

ABD her zamanki gibi soruna sessiz kalmış ancak Sovyetler Birliği devreye girerek 1966'da Taşkent'te barış antlaşmasına öncülük etmiştir. ABD'nin durumdan memnun olmayarak her iki tarafa da ambargo uygulaması üzerine Pakistan 1967'de SEATO'daki temsilcisini geri çekmiştir.²⁰

ABD'de 1968 yılında işbaşına gelen Nixon, Pakistan'a ambargoyu kaldırmışsa da, 1971 yılında Hindistan-Pakistan ilişkileri tekrar gerilmiştir. Ancak bu üçüncü savaş bir anlamda iki süper güç arasında başlamış, ABD ve Çin Pakistan'ı desteklerken SSCB ve Komünist Blok Hindistan'ın yanında yer almıştır. İki ülke arasında daha kanlı bir savaş gerçekleşmiş ancak değişen bir şey

The conflicts that began between Hindus and the indigenous people brought to the region with the promise of land were increasingly exacerbated in 1963. The conflicts that broke out between Hindus and the indigenous people that brought to the region with the promise of land were increasingly exacerbated in 1963. The Pakistani Muslims and the people of Kashmir moved towards India. In April 1965, the armies of the two countries clashed in the Sind Guajarat border area. The Pakistani side did not succeed in liberating the "Makbuza Kashmir", which means occupied Kashmir. On August 5, 1963, India moved up to Lahore, the capital of Punjab province of Pakistan.

As a result of both the Soviet Union and Britain's political and military and logistical support to India, the Pakistan army has suffered huge losses. Thereupon, Iran and Turkey has decided to support Pakistan. As China was involved in the process, India retreated from the occupied lands of Pakistan, but the occupation in Kashmir continued.

The US remained silent as usual, but the Soviet Union stepped in and led the peace treaty in Tashkent in 1966. United States was not satisfied with the situation and laid an embargo on both sides, and Pakistan withdrew its representatives from SEATO in 1967.²⁰

Nixon, who came to power in the United States in 1968, lifted the embargo on Pakistan, but in 1971 India-Pakistan relations broke down again. But this third war started in a sense between two superpowers, while the US and China supported Pakistan and the USSR and the Communist Bloc were beside India. A more bloody war between the two countries has taken place, but nothing has changed. Simla Armistice Agreement

20 Modern History of Jammu and Kashmir: Ancient Times to Shimla Agreement, by, J. C. Aggarwal, s. 13, 1995.

20 Modern History of Jammu and Kashmir: Ancient Times to Shimla Agreement, by, J. C. Aggarwal, s. 13, 1995.

olmamıştır. 1972 yılında taraflar arasında Simla Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve Sınır Kontrol Hattı oluşturulmuştur. Bugün bölgede hâlâ o hat kullanılmaktadır.²¹

Her iki ülke birbirlerine düşmanlık beslediğinden ve birbirlerini tehdit olarak gördüklerinden, 1988 yılında nükleer silaha yönelmiş ve sonunda her iki ülke de atom bombası üretmeyi başarmıştır. Hindistan'ın nükleer silah denemeleriyle uluslararası nükleer kontrol rejimini ihlal etmesi ABD ve Batı'yla ilişkilerini gergin bir sürece sokmuş olsa da, 11 Eylül saldırıları bu ilişkileri normalleştirmiş ve ABD ile Hindistan'ı birbirine yakınlaştırmıştır. Ancak Hindistan'ın aksine Pakistan, nükleer denemeleri sebebiyle küresel sistem tarafından sürekli olarak cezalandırılmaktadır.

Hindistan'ın Keşmirilere ve Pakistan ordusuna saldırıları bu tarihten sonra da sürmüştür. 1999 yılında ve 2016'da Hindistan birlikleri yine Pakistan'a saldırmış ve nükleer saldırının eşliğinden dönülmüştür. Son olarak 2017 yılının Temmuz ayında taraflar karşı karşıya gelmiş ve birbirlerine karşı nükleer silah kullanabileceklerini belirtince arabulucular devreye girmiş ve taraflar eski konumuna geri dönmüştür. Son dönemde Hindistan ABD'nin desteğini de aldığından, orantısız olarak Azad Keşmir'e ve Pakistan birliklerine saldırmaktadır.

Keşmir'de Bağımsızlık Mücadelesi Veren Gruplar

Bölünmüş Keşmir'in her iki yakasında da silahlı gruplar bulunmaktadır. Hindistan'dan tam bağımsızlık alana kadar mücadele edeceğini belirten silahlı grupların yanında şiddete başvurmadan referandum yapılmasıyla halkın vereceği

was signed between the parties in 1972 and Border Control Line was established. Today, the line is still used in the region.²¹

Since both countries were hostile to each other and they considered each other as a threat, in 1988 both countries tend towards nuclear weapon and eventually both countries achieved to produce atomic bombs. While India's violations of its nuclear weapons tests and its violation of the international nuclear control regime have strained relations with the US and the West, the September 11 attacks normalized this relationship and brought the United States and India closer together. However, unlike India, Pakistan is constantly punished by the global system for its nuclear tests.

India's attack on Kashmir and the Pakistan army continued after this date. In 1999 and 2016, Indian troops again attacked Pakistan and two countries returned from the brink of nuclear attack. Finally, in July of 2017, when the parties faced and indicated that they could use nuclear weapons against each other, the mediators stepped in and the parties returned to their former position. In the last period, India is disproportionately attacking Kashmir and Pakistani troops as it receives support from the United States.

Groups that give Independence Struggle in Kashmir

Today, divided Kashmir has armed groups on both sides. There are some armed groups in Kashmir who say that they will fight until they are completely independent from India, and at the same time there are those who voiced respect for the people's will to be given a referendum without resorting to violence. There are about 50 different

21 The Simla Agreement 1972, P. R. Chari, Parvaiz Iqbal Cheema, Manohar Publishers, s. 74-76, 2001.

21 The Simla Agreement 1972, P. R. Chari, Parvaiz Iqbal Cheema, Manohar Publishers, s. 74-76, 2001.

karara saygılı olacağını dile getirenler de bulunmaktadır. Yaklaşık 50 değişik grubun olduğu Cammu Keşmir bölgesinde Hindu azınlığa bağlı milis güçleri de bulunmaktadır. Devlet destekli bu milislerin çok acımasız olduğu ve insanları korkunç işkencelerle öldürdükleri yüzlerce raporla tespit edilmiştir.

Cammu Keşmir'de solcu, komünist, milliyetçi, dindar oluşumlar ve bazı cemaatler silahlı mücadele vermektedir. Ancak bu grupların hemen hiçbiri terör eylemlerine karışmamış ve sivil halka karşı hiçbir eylemde bulunmamıştır. Hindistan ordusu ile zaman zaman çatışmaya giren özgürlük savaşçıları bazen kendi aralarında da çatışmaktadır. Son zamanlarda bu gruplar arasına eklenen ancak arkasında ciddi bir halk desteği olmayan bazı grupların terör eylemlerine kalkıştıkları bildirilmiştir. Bazı iddialara göre Hindistan devletinin kontrolünde olan bu grupların, direnişçiler hakkında olumsuz bir algı oluşturmak için bu tip eylemlerde buldukları ileri sürülmektedir.

Hizbul Mücahidin lideri merhum Prof. Elifuddin Turabi, kendisiyle 1992 yılında yapmış olduğumuz bir görüşmede, hedeflerinin işgalden kurtulmuş bir Keşmir olduğunu, halkın vereceği karara saygılı olacaklarını belirtmiş ve şunları söylemiştir:

“Biz bir dayatmada bulunmayacağız. Halkımız ister Hindistan tarafını, ister Pakistan tarafını seçsin. Hatta tam bağımsız bir Keşmir istenirse ona da saygılı olacağız. Yeter ki savaş bitsin. Hindistan zulmü bitsin. Dinimizi ve inançlarımızı korkusuzca yaşamak istiyoruz. Biz Müslümanız. Hindu bayramlarını değil kendi bayramlarımızı kutlamak ve okullarda kendi dinimizi öğrenmek istiyoruz.”²²

22 Aslan Balcı, “Cennet Vadisi Keşmir Yanıyor”, Yörünge, 1992.

groups in the Jammu Kashmir region, including militia forces affiliated to the Hindu minority. It has been found in hundreds of reports that these state-sponsored Hindu militias are very cruel and kill people with terrible torture.

In Jammu Kashmir, leftist, communist, nationalist, religious organizations and some communities are engaged in armed struggle. However, almost none of these groups were involved in terrorist acts and did not take any action against the civilian population. Freedom fighters, sometimes conflicting with the Indian army, sometimes clash with each other. It has recently been reported that some groups who do not have a serious public support have been joined to these groups and attempted terrorist acts. Some allegations suggest that these groups, which are under the control Indian state are involved in such actions to create a negative perception of the insurgents.

The leader of Hizbul Mujahideen is the late Professor. Elifuddin Turabi pointed out that, in view of what we had done in 1992, his goals were to save Kashmir from the occupation, and that they would be respectful of decision and added:

“We will not impose. Our people choose either India or Pakistan. Even if a fully independent Kashmir is requested, we will be respectful to him. As long as the war and the tyranny of India are over. We want to live our religion and beliefs fearlessly. We are Muslim. We want to celebrate our own holidays, not the Hindu holidays, and learn about our religion at schools.”²²

The groups that are fighting for liberation in Kashmir do not act in other provinces and cities of India, they fight only in the regions they regard as Kashmir territories. Although the Indian state has claimed that Kashmir groups have car-

22 Aslan Balcı, “Cennet Vadisi Keşmir Yanıyor”, Yörünge, 1992.

Keşmir'de özgürlük mücadelesi veren gruplar Hindistan'ın başka eyalet ve şehirlerinde eylemlerde bulunmamakta, sadece Keşmir toprakları olarak kabul ettikleri bölgelerde mücadele vermektedirler. Hindistan devleti birkaç kez başka kentlerde meydana gelen terör eylemlerini Keşmirli grupların yaptığını iddia etmişse de, şimdiye kadar bu konuda hiçbir delil gösterilmemiştir. Uluslararası kamuoyu Keşmir meselesiyle hak ettiği ölçüde ilgilenmemektedir. Bu sebeple sorunun muhatabı olan devletler, ellerindeki toprak parçasını muhafaza etmenin yoluna bakmaktadır. Ancak bu süreç ilerlemede nükleer savaş tehdidini doğurma riski taşımaktadır. Bunun için bir an önce bölge halkına referandum hakkı verilmelidir. Başta BM olmak üzere, uluslararası yapılar ve söz sahibi ülkeler bölgede barışın hakim olması için gayret göstermelidir.

Siyaçin dağlık bölgesi nedeniyle Pakistan ile Hindistan arasında devamlı sınır problemleri yaşanmaktadır. Bu bölge 1989 yılına kadar çeşitli ihtilaflara konu olmuştur. Daha sonra buralarda Hindistan işgaline karşı silahlı mücadele veren Keşmirli örgütlerin eylemlerinden çekinen Hindistan geri çekilmek zorunda kalsa da, zaman zaman buralara baskın yapmaktadır.

Afganistan'ı işgal eden Sovyetler'e karşı üstün başarı sağlayan Afganlı mücahitlerin yardımıyla bir grup 1989 yılında Siyaçin bölgesinde bulunan Hindistan askerî kampını içindeki askerlerle ele geçirmiştir. Bundan 10 yıl sonra aynı bölgede 1999'da Keşmirli bir grup bir kez daha Hint birliklerinin karargâhını ele geçirmiştir. Hindistan askerlerini kurtarmakta başarısız olunca Pakistan'dan yardım istemek zorunda kalmıştır.²³

Daha önce seküler ve sol gruplar Hindistan ordu birlikleriyle silahlı çatışmaya girerken 1989 yılın-

ried out terrorist acts that took place several times in other cities, no evidence has been shown until now.

The world public is not interested in the Kashmir issue, in the extent it deserves. For this reason, the states which are concerned with the problem are looking at the way of preserving the land parts of their hands. However, this process carries the risk of creating a nuclear war threat. For this, the people of the region should be granted a referendum as soon as possible. Particularly the UN, international structures and countries which are have vice in the region should strive for peace.

Due to the Siachen mountainous region, there are constant border problems between Pakistan and India. This region was subject to various conflicts until 1989. Later on, India, which was afraid of the actions of the armed Kashmirian organizations that are struggle against the occupation forces, had to retreat the region from time to time.

A group of Kashmirian, with the help of Afghanian mujahedins, who succeeded against the Soviet occupation seized Indian military camp and captured Indian soldiers in the Siachen region in 1989. Ten years later, in 1999, a Kashmir group once again captured the headquarters of the Indian troops in the same region. When India failed to save its troops, had to ask for help from Pakistan.²³

India, which had previously entered into an armed clash with secular left groups, was subjected to violent attacks by religious groups after 1989. India has begun to receive special training support from Israel and the United States to deal with these attacks. By using armed groups as an excuse, India has resorted to violence against all Muslim civil groups in the region. The hate and

23 Siachen Dispute: India And Pakistan's Glacial Fight, Andrew North, BBC News, 2014.

23 Siachen Dispute: India And Pakistan's Glacial Fight, Andrew North, BBC News, 2014.

dan sonra dinî grupların şiddetli saldırılarına maruz kalan Hindistan, İsrail ve ABD'den özel eğitim almaya başlamıştır. Hindistan silahlı grupları bahane ederek bölgede bulunan bütün Müslüman sivil gruplara şiddet uygulamaya başlamıştır. Müslümanlara hayatın her alanında kısıtlama getiren Hindistan'a karşı halkın nefreti ve öfkesi her geçen gün daha da artmaktadır. Referandumu yanaşmayan Hindistan yönetiminin Keşmir bölgesini silah zoruyla elde tutmak istemesi halkı çok istekli olmasa da silahlı mücadeleyi desteklemeye itmiştir.

Resmî ve Gayrresmî Siyasî Parti ve Örgütler

Hindistan tarafından işgal edilmiş Keşmir topraklarının özgürlüğüne kavuşması ve halkın müreffeh bir hayat yaşamasını isteyen Keşmir halkı, var gücüyle mücadele etmektedir. Silahlı mücadele edenler şimdiye kadar terör eylemine karışmamış ve Keşmir bölgesi dışında Hindistan güvenlik güçlerine saldırmamıştır. Hindistan aksini iddia etmiş olsa da bu iddia somut olarak ispatlanamamıştır. Keşmirliler bu durumu, "Biz bölgemizi ve insanlarımızı özgürleştirmek istiyoruz. Hindistan halkı veya diğer bölgelerle bir alıp veremediğimiz yok." şeklinde açıklamaktadır.

Bazı gruplar Keşmir'in tamamen özgür ve bağımsız olmasını istemektedir. Bir kısmı ise Azad Keşmir'in günümüzdeki konumu gibi Pakistan'a bağlanıp Pakistan'ın bir eyaleti olmasını istemektedir. Keşmir'deki solcu ve seküler kesim tam bağımsızlıktan yana tavır koyup mücadele etmektedir. Dinî gruplar ise Pakistan'a bağlanarak kendi kültür ve inançlarını yaşayabileceklerini düşünmektedir.

Hindistan'a muhalif gruplar çalışmalarının geneline yakınına Pakistan tarafındaki dağlık bölgede gerçekleştirmektedir. Silah ve mühimmat ise

fury of the people against India, which has brought restrictions to Muslims in all areas of life, is getting more and more day by day. The Indian government's desire to hold the Kashmir region by guns force the people to support the armed struggle. This situation has caused the people to support the armed struggle if not requested by them.

Official and Unofficial Political Parties and Organizations

The people of Kashmir, who are seeking for the freedom of Kashmir lands occupied by India and a peaceful life, are struggling with their all power. The armed power has not been involved in terrorist activities until now and has not attacked the Indian security forces outside of the Kashmir region. Although India has contradicted, this claim has not been substantiated. The Kashmiri people says that on this situation; "We want to liberate our peoples and our people. We do not have any problem with any people of India or region."

Some groups want Kashmir to be completely free and independent. Some want Azad Kashmir to be linked to Pakistan and become a province of Pakistan, just as it is today. The leftist and secular groups in Kashmir are fighting for independence. Religious groups think that they can connect with Pakistan and live their own culture and beliefs.

Opposition groups in India are generally carries out their works in the mountainous region in the side Pakistan. Weapons and ammunition are generally coming from China's Aksai-China region. Opponents reaching Azad Kashmir by passing through the mountains, obtain their subsistence and money from Muzafferabad and announce their voices to the world through Azad Kashmir.

genelde Çin tarafından Aksa-i Çin bölgesinden gelmektedir. Dağlardan geçerek istedikleri zaman Azad Keşmir'e gelebilen muhalifler işe ve kumanyalarını Muzafferabad'tan temin etmekte, seslerini dünyaya Azad Keşmir üzerinden duyurmaktadırlar.

Keşmir'de resmî olarak mücadele edenlerin yanında Hindistan'ın kabul etmediği özgürlük mücadelesi veren örgütler de vardır. Bunlar dinî gruplar, sol görüşlüler ve milliyetçiler olmak üzere üç ana kategoriye ayrılabilir.

Keşmir Kurtuluş Cephesi, daha çok milliyetçi görüşleriyle bilinen bir gruptur. İslamî yönü zayıf olan örgütün lider kadrosu daha çok Batı'dan etkilenmiştir.

Keşmir İslamî Cemaati, dinî hassasiyete sahip olan örgütlerin başında gelmektedir. Bu örgüt bölgenin en disiplinli ve etkin yapısı olan Cemaat-i İslamî'nin bir koludur. Ebul Ala El Mevdudi'nin kurmuş olduğu partinin bir versiyonu da Hindistan tarafında faaliyet vermektedir. Söz konusu örgüt eğitim ve irşadın yanında Hindistan devletine karşı silahlı mücadele vermektedir.

Cemaat-i İslamî çizgisinde olan Hizbu'l Mücahidin, işgal altındaki Hindistan'daki Keşmir'de işgal güçlerine karşı en fazla mücadele veren gruptur. 1989 yılında Muhammed Ahsen Dar tarafından kurulmuştur. 2009'da tutuklanan Ahsen Dar'dan sonra liderliğini Seyyid Selahaddin yapmaktadır.

Ceyşi Muhammed, Mevlana Mesud Ezher tarafından kurulmuştur. Bu yapı Keşmir'in Pakistan ile birleşmesini savunmakla birlikte Pakistan devleti tarafından da yasa dışı olarak kabul edilmektedir.

Leşker-i Tayyibe örgütü Pakistan'daki Cemaat'ü-Dava lideri Prof. Hafız Muhammed Said tarafından 1994'de kurulmuştur. İyi niyetlerle kurulan bu örgüt daha sonra Mumbai saldırısının

In addition to those officially fighting in Kashmir, there are organizations that are fighting for freedom that India has not accepted. These can be divided into three main categories: religious groups, leftist and nationalists.

The Kashmir Liberation Front is a well-known group with nationalistic views. The organization with a weak Islamic orientation has been influenced much more by the West.

The Kashmir Islamic Community is at the head of organizations that have religious sensitivity. This organization is a branch of the Jamaat-e-Islami, the most disciplined and efficient structure of the region. A version of the party that Ebul Ala El Mawdudi has established is also operating on the Indian side. The organization is engaged in armed struggle against the state of India besides education and guidance.

Hizbu'l Mujahideen movement which is in the Jamaat-i Islamic line is the group that struggles the most against the occupation forces of India in occupied Kashmir. The movement was founded in 1989 by Muhammed Ahsen Dar. Seyyid Salahaddin took over the leadership of the movement after Ahsen Dar's arrest in 2009.

Ceysh-e Muhammad organisation was founded by Mevlana Mesud Ezher. This structure, while advocating the unification of Kashmir with Pakistan, is also considered to be illegal by the state of Pakistan.

The Lashkar-e Tayyiba organization was founded in 1994 by Hafız Muhammed Said, who was also the leader of the Jamaat in Pakistan. This organization, which was founded with good intentions, was accepted illegal by Pakistani and Kashmirian Muslims as a general opinion soon after their attack on Mumbai. The organization was later in close contact with Al-Qaeda. The organisation is criticized for damaging the case of Kashmir. Although the organization does not

da bulunduđu için Pakistan ve Keşmirli Müslümanların geneline yakını tarafından illegal olarak kabul edilmektedir. Örgüt daha sonra El-Kaide ile yakın temas içinde olmuştur. Keşmir davasına zarar verdiği için eleştirilmektedir. Fazla taraftarı olmamasına rağmen maddî imkanları ve bağlantıları güçlü olduğundan yapmış olduğu eylemlerle sesini duyurmaktadır.²⁴

Keşmir'deki iç savaştan sadece Müslüman halk değil Hindistan merkez hükümeti de ekonomik olarak etkilenmektedir. Hindistan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 10 yıl içerisinde Keşmir'deki olayları bastırmak için yaklaşık 5 milyar dolar harcanmıştır. Sadece maddî değil manevî kayıplar da hesaplanacak olunursa bu iç savaşın kazananının olmadığı ortadadır.

Cammu Keşmir bölgesinde resmî yollarla siyasî faaliyette bulunan onlarca partinin dördü Müslümanlara aittir. Bu partiler rejimin baskılarına rağmen siyaset yaparak bölge eyalet meclisinde bulunmaya çalışmaktadır. Keşmir parlamentosu 87 milletvekilinden oluşmaktadır. Müslümanlar şimdiye kadar tek başına iktidar olamamıştır.

Cammu Keşmir Demokratik Özgürlük Partisi (Jammu and Kashmir Democratic Freedom Party-JKDFP), kurulduğu 1987 yılından beri Keşmir'in İslamî ve tam bağımsız olması için mücadele etmektedir. Ancak parti Hindistan'ın tepkisini çektiği için lideri ve önde gelen yöneticileri 2014 yılından beri polis gözetiminde tutulmaktadır. Bundan dolayı 2014 yılındaki son seçimleri adil ve demokratik olmadığı için boykot ederek seçimlere girmemiştir.

Cammu Keşmir Demokratik Halk Partisi (The Jammu and Kashmir People's Democratic Party-PDP) Müfti Muhammed Seyyid ve arkadaşları tarafından 1999 yılında kurulan siyasî bir partidir. Laik görüşe sahip olan PDP bir nevi güçlü

have much supporter, because of its strong financial possibilities and strong connections the organisation become influential.²⁴

Those affected by the civil war in Kashmir are not only Muslim people, but also the central government of India is economically affected. According to the Indian Interior Ministry, about \$ 5 billion has been spent in the past decade to suppress the events in Kashmir. When we calculate not only financial damages but also non-pecuniary damages, it can be seen that; there is no winner of this civil war.

There are only four of the dozens of political parties in the Jammu Kashmir region that are officially involved in the political activities of Muslims. In Jammu Kashmir region, only four of dozens of legal political parties are belonging to Muslims. Despite the pressures of the regime, these parties are trying to do politics and to exist in the regional provincial council. The Kashmir parliament consists of 87 deputies. Muslims have not been in power by themselves until now.

Since was founded in 1987, Jammu and Kashmir Democratic Freedom Part (CKDFP), is struggling for a Islamic and full independent Kashmir. However, the leader and leading officials of this party have been in police custody since 2014 because the party has taken the reaction of India. Because of this, the party boycotted the elections since the last elections in 2014 were not fair and democratic.

The Jammu and Kashmir People's Democratic Party (PDP) is a political party established in 1999 by Mufti Mohammad Sayyid and his friends. Having a secular vision, the PDP aims a strong autonomous and self-governing Kashmir. in the elections held in 2014, PDP took part in the coalition, allied with the Hindu racist party

24 Kashmir: Key People And Parties, Insight of Conflict.

24 Kashmir: Key People And Parties, Insight of Conflict.

otonom yapı istemektedir ve kendi kendini yöneten bir Keşmir'den yanadır. 2014 yılında yapılan seçimlerde hatırı sayılır sayıda milletvekili çıkarılmış, Hindu ırkçı partisi BJP ile ittifak ederek koalisyonda yer almıştır.

Hürriyet Konferansı Birliği (The All Parties Hurriyat Conference APHC) Seyyid Ali Şah Geylani ve arkadaşları tarafından 2004 yılında kurulmuştur. Cammu Keşmir'in bağımsız bir devlet olmasını isteyen bir partidir. Yapılan baskıları protesto amacıyla 2014 yılındaki seçimleri boykot etmiştir.

Cammu Keşmir Milli Kongresi (Jammu and Kashmir National Conference J&KNC) Keşmir'in tanınmış simalarından biri olan Şeyh Muhammed Abdullah ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Keşmir'in özerkliği için mücadele eden siyasî bir partidir. Fikir alanında kendine özgü bir çizgi tutturamamış olan J&KNC, içinde bulunan İslamî kesimin ayrılmasıyla daha çok laik çizgide kalmıştır. Ancak son zamanlarda laik kesim de partiden ayrılınca güç kaybetmiştir.

Keşmir'de Yaşanan Hak İhlalleri

Hindistan işgal altında tuttuğu Keşmir'de Müslüman azınlığa karşı korkunç hak ihlalleri uygulamaktadır. Halkı korkutarak baskı altına almak isteyen Hindistan yönetimi bölgeyi adeta ölüm kampına çevirmiştir. Giriş çıkışların asker kontrolünde yapıldığı Keşmir'de halkın tüm hakları ellerinden alınmıştır. Devlet destekli şiddet ve terör eylemlerinden etkilenen insanlar güvenlik birimlerine şikayette bulduklarında da korkunç işkencelere maruz kalmaktadır.

İstihbarat birimlerinin yanında resmî üniformalı yarım milyon Hindistan askeri bölgede görev yapmaktadır. Bu askerlere katliam, tecavüz, adam kaçırma, organ mafyası ile iş yapma gibi suçlar isnat edilmektedir. Söz konusu askerler

BJP, who made a considerable number of deputies.

The All Parties Hurriyat Conference (APHC) was established in 2004 by Sayyid Ali Shah Geylani and his colleagues APHC wants Jammu Kashmir to be an independent state.They boycotted the elections in 2014 in order to protest the constraints.

The Jammu and Kashmir National Conference (J & KNC) was founded by Sheikh Mohammed Abdullah and his friends, one of the well-known figures of Kashmir.It is a political party that is fighting for Kashmir's autonomy. J & KNC, which could not keep a specific line in the field of opinion, has become more secular with the separation of the Islamic segment.However in recent timethe party has lost strength with the seperation of the secular segment.

Violations of Rights in Kashmir

India implements terrible violations of rights against the Muslim minority in Kashmir, which is under occupation. The Indian government, which wanted to frighten the people, has turned the region into a death camp.In Kashmir where entrances and exits were made under military control, all rights of the people were taken from their hands.People affected by state-sponsored acts of violence and terrorism are also exposed to terrible hardships when they denounce topolice.

Beside the intelligence units, there are half a million Indian military uniformed officers. These soldiers are charged with crimes such as slaughter, rape, kidnappings, and doing business with the organ mafia. The soldiers are practically restricting the freedom of the people by imposing curfew inalmost year-around.

District courts are negligent in evaluating complaints. While violations of right against Muslims

neredeysi yılın tamamına yakınında sokağa çıkma yasağı uygulayarak halkın özgürlüğünü kısıtlamaktadır.

Bölge mahkemeleri şikayetleri değerlendirmekte ihmalkâr davranmaktadır. Bir Hindu'ya uygulanan şiddet eylemi hemen gündeme alınırken, bir Müslümanın uğradığı haksızlık ise görmezden gelinmektedir. Bölgede görev yapan Hindu yetkililerin Müslümanlara hakaret ve aşağılamada bulunmaları ise artık olağan karşılanmaktadır.

Bölgede Müslüman kadınlar Hindistan askeri ve güvenlik birimlerinin göz yumması ya da yardımıyla tecavüze maruz kalmakta, yargı mercileri ise bu tür olaylarla ilgilenmemektedir. Olayın gerçekleştiği bölgede yerel halktan Hindu bir şahidin getirilmesi istenmekte, bu şart sağlanmadığı için de suçu gerçekleştirenler cezasız kalmaktadır. Suçu sabit olan kişilerse ya tutuksuz yargılanmakta ya da çok az ceza alarak kurtulmaktadır.

Yoldan geçen Keşmirilere zevk için ateş açan güvenlik görevlilerine soruşturma açılmamakta, "Terör şüphelisi olduğu gerekçesiyle ateş açtım." diye ifade verilince hiçbir ceza alınmamaktadır. Bunu bilen Hindistan askerleri zaman zaman sivil halkın üzerine ateş açarak ölümlere neden olmaktadır.

Askerler veya güvenlik güçleri tarafından vurulan Keşmiriler hastaneye götürüldüğünde tedavi edilmeksizin saatlerce bekletilerek ölüme terk edilmektedir. Hasta yakınları tarafından yapılan itirazlar kabul edilmemekte ve hastanın hastaneye giriş işlemleri resmî olarak yapılmamaktadır. Sağlık görevlileri Keşmirli hastalara müdahale ettiklerinde ise yanlış işlem yaparak sakat kalmalarına yol açmaktadır. Tarihi geçmiş ilaç ve serumların verildiği hastalar çok daha kötü ve ölümcül vakalarla karşı karşıya kalmaktadır.²⁵

25 Keşmir'de İnsan Hakları İhlalleri, Muhsin Şah Navaz

are ignored, violence against a Hindu is becoming agenda. It is now commonplace for Muslims in the region to be insulted and humiliated by Hindu officials.

Muslim women in the region are exposed to rape with the help of Indian military and security units or their condonation, and judicial authorities are not interested in such incidents. It is asked to bring a Hindu witness from the local people living in the area where the event takes place, if this condition is not fulfilled, those who committed the crime are going to be released. Persons who are convicted of a crime are either released by the court pending a trial or with little punishment.

There is no punishment when the expression "I opened fire with the reason that I am suspected of terrorism" is used by security officers who opened fire on Kashmirian. Indian soldiers who know this from time to time open fire on civilian people and cause deaths.

When Kashmiris shot by soldiers or security forces are taken to the hospital, they are left to die for hours without treatment. Objections made by relatives of the patient are not accepted and the patients are not officially registered in the hospital. Medical staffs are disabling Kashmiri patients through the wrong interventions. Patients who are given expired medicines and serums face much worse and fatal cases.²⁵

Since some of the hospital staffs work in corporate with the organ mafia, kidneys of many of the Kashmiris who are treated in the hospital were removed. In the surgical reports, it is stated that many patients' kidneys must be taken because they are infected or damaged, and then these kidneys are sold to Indian patients who are in need of kidney transplantation.

25 Keşmir'de İnsan Hakları İhlalleri, Muhsin Şah Navaz Ranja, Parvaz Malik, TBMM Pakistan Dostluk Grubu Ziyareti, 2016.

Hastane görevlilerinin bir kısmı organ mafyası ile ortaklaşa çalıştığından hastanede tedavi altına alınan Keşmirlielerin birçoğunun böbreği alınmaktadır. Ameliyat raporlarında ise böbreğinin enfeksiyon kaptığı veya hasara uğradığı için alınmasının zorunlu olduğu belirtilmekte, daha sonra bu böbrekler Hindistan'a böbrek nakli için gelen hastalara para karşılığında satılmaktadır.

Hamile kadın hastaların en büyük korkusu ise çocuklarının anne karnında öldürülmesidir. Hamile olarak devlet hastanesine giden kadınların birçoğu düşük yapmakta ya da bebekler anne karnında öldürülmektedir.

Gözaltına alınan Keşmirlielere işkence yapılmaktadır. Hastaneye götürülmeden doktordan "sağlam" raporu aldırılan kişiler uzun süre gözaltına tutulmakta, itirafçı veya işbirlikçi olmaya zorlanmaktadır. Ancak bu sayede kurtulabileceği telkin edilen kişilerden direnenlere ise işkence yapılmaktadır.

Hinduizm'in temelinde olan işkence türleri Keşmirlielere uygulanmaktadır. Korkunç işkence yöntemlerinin yazılı olduğu "Vedalar" kitabında yer alan insanların kulağına kızgın yağ dökülmesi, insanların kazığa oturtularak öldürülmesi gibi korkunç yöntemler Keşmirlieler üzerinde tatbik edilmektedir.

Gözaltındaki kişiler işlemedikleri suçları kabul etmek zorunda kalmaktadır. Tutuklanıp hapishaneye konulan kişiler ise çok daha vahim ve sağlıksız ortamlarda tutularak sakat kalması veya ölmesi için her türlü yöntem denenmektedir. Cammu Keşmir bölgesinde hapishaneye girip de sağlıklı bir şekilde özgürlüğüne kavuşan kimse bulunmamaktadır.

Hindistan işgalinde bulunan Cammu Keşmir'de halkın özgürlüğünü kısıtlayan ve zulüm yasaları

Ranja, Parvaz Malik, TBMM Pakistan Dostluk Grubu Ziyareti, 2016.

The greatest fear of pregnant patients is the murder of their babies while they were inside of their abdomen.. Many of the women who go to the state hospital as pregnant are being aborted or the babies are killed in the mother's womb.

The Kashmirians who are taken into custody are exposed to torture. Those who receive a "solid" report from the doctor without being taken to the hospital are being detained for long periods of time and are forced to become confessors or collaborators. However, those who are resisted and suggested to be able to get rid of it are being tortured.

The types of torture that are taking place in the basis of Hinduism are applied to Kashmiris. Terrible methods that written in Hindu book of "Farewells" such as spilling fat on the ear of people applied on Kashmiris.

Those who are in custody have to accept crimes that they did not commit. Those who are arrested and putted into prison are kept in a much more dire and all sorts of methods are tried to cripple or kill them. There is no one that has entered prison in Jammu Kashmir region and has achieved a freedom in a healthy way.

Under the Indian occupation, In Cammu Kashmir, there are some rules that restrict the freedom of the people and, which is called the law of oppression. Based on the Law on National Security, the Law of Jammu Kashmir on Public Security, the Law on Special Authorities of the Armed Forces, and the Law on Prevention of Terrorist and Demoralistic Activities, the detention period can be extended to 1-2 years and the suspected person can be executed in the street as it is in Israel.

Based on this law, it is estimated that there are still 60,000 people in Indian prisons by 2017. The number of those lost after being taken to detention centers is increasing day by day. even

olarak adlandırılan merkezî hükümetin çıkarmış olduğu bazı kanunlar bulunmaktadır. Ulusal Güvenlik Yasası, Cammu Keşmir Kamu Güvenliği Yasası, Silahlı Kuvvetler Özel Yetkiler Yasası ve Terörist ve Yıkıcı Faaliyetleri Önleme Yasası gibi temeli insan haklarına aykırı yasalara dayanarak gözaltı süreleri İsrail’de olduğu gibi 1-2 yıla kadar uzatılabilmekte ve şüphe duyulan kişi sokakta infaz edilebilmektedir.

Bu yasalara dayanarak hala Hindistan hapishanelerinde 2017 yılı itibarıyla 60 bin kişinin olduğu tahmin edilmektedir. Gözaltı merkezlerine götürüldükten sonra kaybolanların sayısı ise her geçen gün artmaktadır. “Kayıp Kişilerin Aileleri Birliği” adı altında kayıpların aileleri bir çatı birlik oluşturmuşsa da Hindistan bu aileleri muhatap kabul etmemektedir.

İşgal tarafındaki Keşmir bölgesinde zaman zaman toplu mezarlar bulunmaktadır. Uluslararası kurum ve insan hakları aktivistlerinin bu mezarları incelemesi engellendiği gibi, bulunan toplu mezarlar temizlenerek suç delilleri ortadan kaldırılmaktadır. Şimdiye kadar işkence ve toplu katliamdan dolayı Hindistan ordu ve güvenlik görevlileri yargılanmamıştır.

Hindistan medyası Keşmir konusunda tek seslidir. Daha doğrusu sessizdir. İnsan hakları ihlalleri, işkence ve sokak ortasında gerçekleştiren infazlar Hindistan medyasında yer almamaktadır. Bölgeye ancak devlet tarafından akredite olan gazeteciler girebilmekte ve genelde tören ve merasim haberleri yapmaktadır. Şiddet olayları verildiğinde ise Hindistan yönetimi değil muhalifler suçlanmaktadır.

İtiraz etme ve hak arama imkânları ellerinden alınan Keşmir halkının Hindistan mahkemelerine yaptıkları başvurular işleme alınmamaktadır. Bazen dosyaya hiç cevap verilmemekte, bazen de müracaat esnasında dahi dilekçe kabul edilmektedir. Zorla suç isnat ettirilen kişilerin itiraz-

though the union called the “Family of Missing Persons” was formed by the families of the missing persons, India does not accept this formation.

There are occasional mass graves in the occupied Kashmir area. Just as international institutions and human rights activists are prevented from examining these graves, the mass graves found are cleared and criminal evidence is removed. Just as international institutions and human rights activists are prevented from examining these graves, the mass graves found are cleared and criminal evidence is removed. Until now, the Indian army and security officers have not been judged for torture and mass killings.

The Indian media continues to remain silent about Kashmir. Violations of human rights, torture and executions in the street are not taking part in the Indian media. Only journalists who are accredited by the state can enter the region and usually make ceremonial news. When incidents of violence are given, dissidents are charged, not the Indian government.

The applications of the people of Kashmir to Indian courts are not processed. Sometimes the file is never answered and sometimes the petition is not accepted even during the application. The objections of those who have been charged with crime are not accepted. The court insists that the first statement is valid.

Human rights organizations can not work comfortably in India and Kashmir. The reports of the Indian administration do not reflect the truth and contrast with the statements of the people. The killing of Burhan Wani in 2016, which is loved by the people of India Hizbul Mujahideen in Kashmir, where extrajudicial executions are carried out, is popular among the people and the people.

In 201, the killing of Burhan Wani who was very

ları da mahkemelerce kabul edilmeyip ilk verilen ifadenin doğru olduğu üzerinde ısrar edilmektedir.

İnsan hakları örgütleri Hindistan ve Keşmir'de rahatça çalışma yapamamaktadır. Hindistan yönetimi tarafından tutulan raporlarsa gerçeği yansıtmamakta, halkın anlattıklarıyla Hindistan yönetiminin raporları birbiriyle tezat oluşturmaktadır.

Yargısız infazların gerçekleştirildiği Keşmir'de Hindistan Hizbul Mücahidin üyesi olan gençlerin ve halkın çok sevdiği Burhan Wani'nin 2016'da öldürülmesi halkı sokaklara dökmüştür. Ancak Wani'nin cenaze merasimine dahi izin verilmemiş, olaylar esnasında onlarca kişi sokak ortasında infaz edilmiştir. Cenazelerin ardından yas tutulması ve Kur'an-ı Kerim okutulması da yasaklanmıştır.

Halkın bildirmiş olduğu kayıplarla devletin göstermelik olarak raporladığı çok az sayıdaki kaybolma hadisesine ait rakamlar bundan 25-30 yıl öncesine dayanmaktadır.

Hindistan'ın kısıtlamalarına rağmen Keşmir'de sosyal medyayı iyi kullanan ve Hint askerlerinin bölgede yapmış olduğu kanunsuzlukları sosyal medya üzerinden duyurduğu için Hindistan tarafından terörist ilan edilen Burhan Wani, Hindistan birlikleri tarafından katledilmiştir. Cenaze namazı için yüzbinlerce kişi Tral bölgesine gelmiş ancak Hint askerleri halkın yarısının cenazeye katılmasına engel olmuştur. Bununla da yetinmeyen yönetim sokağa çıkma yasağı ilan ederek cenazenin gömülmesine engel olmak istemiş, kalabalığın üzerine gerçek mermilerle ateş ederek onlarca kişinin ölümüne yol açmıştır. Ertesi gün olaylar esnasında ölenleri defnetmek için toplanan kalabalığa da ateş açılmış ve yine onlarca kişi hayatını kaybetmiştir. Bu olaylar bir hafta sürmüş, toplamda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmiş yüzlerce kişi de yaralanmıştır. Olaylarda

popular among the young members of the Hizbul Mucahidin in Kashmir, where the extrajudicial executions are carried out, has poured the people into the streets. However, India did not allow even Wani's funeral, and dozens of people were executed in the middle of the streets during the events. It is also forbidden to grieve after the funeral and to read the Qur'an.

The figures of the disappearance of very few cases reported by the state and by the people are based on 25-30 years ago.

Burhan Wani, who was declared a terrorist by India because he used social media well in Kashmir despite the limitations of India and publicized the illegalities that Indian soldiers had made in the region through social media, was assassinated by Indian troops. For his funeral prayers, hundreds of thousands of people came to the Tral region, but Indian troops prevented half of the people from participating in the funeral. The Indian management, who was not satisfied with this, declared a ban curfew and wanted to prevent the burial of the funeral. Indian soldiers fired at the crowd with real bullets and killed dozens of people. The next day, the crowd gathered to bury the deads during the and due to the indian soldier's fire again dozens of people lost their lives. These events lasted for a week, a total of about 100 people lost their lives and hundreds of people were injured. In particular, soldiers targeting the eyes of protesters and this is causing many protesters to lose their sights. The health officials who went to the conflict area to get the dead and wounded were also fired in the same way, causing them to remain blind. Doctors and medical officers who are very few in Kashmir have been injured in cases.²⁶

26 SebepleriveSonuçlarıileKeşmirMeselesiniKavramak, Prof. Dr. HalilToker, s.121, Demavend Yayınları, İstanbul, 2017.

özellikle protestocuların gözlerini hedef alan atış- larla birçok protestocu görme yetisini yitirmiştir. Ölü ve yaralıları almak için çatışma bölgesine giden sağlık görevlilerine de yine aynı şekilde ateş edilerek kör kalmalarına neden olunmuştur. Keşmir’de sayıları çok az olan doktor ve sağlık görevlilerinin olaylarda görev yapamayacak halde sakatlanmalarına yol açılmıştır.²⁶

8 Temmuz 2016’da katledilen Wani’nin cenaze- sinde ve sonrasında yaşananların duyulmaması için bölgenin tüm elektriği ve iletişim hatları ke- silmiş, süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, bazı Müslümanların cenazeleri çalınarak yakıl- mış, merkez camilerde ibadet etmek ve grup ha- linde dolaşmak yasaklanmıştır.

Burhan Wani’nin ardından kadın aktivistlerden Seyyide Asiya Andrabi de 4 Ekim 2016’da tu- tuklanmıştır. “Pakistan bayrağı taşıması ve radi- kal gruplarla ilişkisi” gerekçesiyle tutuklanan ve işkence gören Asiya için Keşmir başta olmak üze- re Pakistan, Londra ve dünyanın birçok yerinde protesto gösterileri yapılmış, yapılan hukuksuz- luğu dile getiren tüm kanaat önderleri tutuklan- mıştır.

Kararı protesto etmek ve Hindu işgal ordusunun işlemiş olduğu katliamların durdurulması için ülke genelinde 26 Ağustos günü barışçıl “Özgür- lük yürüyüşü” yapılması çağrısı yapılmıştır. Bu karar bölgenin önde gelen âlimlerinden ve kanaat önderi Cammu Keşmir Muttahidi Meclisi Ule- ma (JKMMU) lideri Mirwaiz Ömer Faruk ta- rafından duyurulmuştur.

İşgal gücü bölgede barış çağrısının yapılması- nı istememektedir. Barış çağrısı yapan Mirwaiz işgal güçleri tarafından evine düzenlenen baskın sonucu başkent Srinagar’daki Nigeen Karako-

On July 8, 2016, all the electrical and communi- cation lines of the district were cut off, the order of curfew were declared for an indefinite period of time, some of the Muslims were stolen, and worship and wandering around the central gates was prohibited. Some of the corpses of Muslims have been burnt to death, it has been banned to worship in the central mosques and to walk as groups.

After Burhan Wani, female activists Seyyide Asi- ya Andrabi were arrested on 4 October 2016. For Asiya, who has been arrested and tortured for “carrying Pakistani flags and related to radi- cal groups”, protests have been held in Pakistan, London and many parts of the world, especial- ly in Kashmir, and all opinion leaders who have voiced the illegality have been arrested. In order to protest the decision and halt the massacres in which the Hindu occupation army has been com- mitted, a nationwide call for a peaceful “Freedom march” was made on August 26. This decision was announced by the leading scholars of the region and leader of the opinion of the Cammu Kashmir Muttahidi Assembly Mirwaiz Omer Faruk.

The occupation force does not want peace calls to be made in the region. Mirwaiz, who made a peace call, was taken from his home to the Ni- geen Police Station in the capital city Srinagar, and from there to an unknown place. It is worried that Mirwaiz, who is still captured by the occupa- tion forces, has been executed. Leading opinion leaders of the region, such as Muhammad Ya- sin Malik, Seyit Ali Geylani, Zafer Ekber Butt, Muhtar AhmedWaza, Masarrat Alam Butt, Bi- bal Sıddıki and Muhammed Ahmed Shah were also taken into custody, and the fate of all of them is ambiguous.²⁷

26 Sebepleri ve Sonuçları ile Keşmir Meselesini Kavramak, Prof. Dr. Halil Toker, s.121, Demavend Yayınları, İstan- bul, 2017.

27 Hindistan Keşmir’de Soykırım Suçu İşliyor, Time Türk, Aslan Balcı, 2016.

lu'na, oradan da bilinmeyen bir yere götürülmüştür. Hala işgal güçlerinin elinde esir olan Mirwaiz'in infaz edilmiş olmasından endişe edilmektedir. Muhammed Yasin Malik, Seyit Ali Geylani, Zafer Ekber Butt, Muhtar Ahmed Waza, Masarrat Alam Butt, Bilal Sıddıki ve Muhammed Ahmed Şah gibi bölgenin önde gelen kanaat önderleri de gözaltına alınmıştır ve hepsinin akıbetinden şüphe edilmektedir.²⁷

Bu olaylar aslında Pakistan ile yapılan barış görüşmelerine rastlaması nedeniyle Hindistan derin devletinin bölgede barış istemediğinin açık bir belirtisi olarak okunabilir. Hindistan halkının yarısından fazlası Keşmir sorununun bir şekilde çözülmesinden yana olmasına rağmen fanatik Hindularla ülkenin derin ve gizli güçleri savaştan ve şiddetten yana tavır sergilemektedir. Oysa bu savaş her iki devlete de zarar vermektedir ve olaylar nedeniyle maalesef barış görüşmeleri askıya alınmıştır.

These events can be considered as a clear indication that the deep state of India did not want peace in the region because of the fact that it has encountered peace talks with Pakistan. Despite the fact that more than half of the people of India are in favor of resolving the Kashmir problem, the fanatic Hindu, the deep and hidden powers of the country are in favor of war and violence.

27 Hindistan Keşmir'de Soykırım Suçu İşliyor, Time Türk, Aslan Balci, 2016.

sonuç ve öneriler conclusion and suggestions

Cammu Keşmir sorunu ancak diplomatik yöntemlerle ve halkın önüne referandum sandığı konularak çözüme kavuşturulabilir. Taraflar bu anlayışla hareket etmelidir ve bunun için BM'nin 13 Ağustos 1948, 5 Ocak 1949 ve 24 Ocak 1957 tarihli Güvenlik Konseyi kararları uygulanmalıdır.

Bu konuda tarafları barış masasına oturtacak güçlü ve tarafsız aktörler inisiyatif almalıdır.

- İki nükleer güç olan Pakistan ve Hindistan arasında diyalog yolları devamlı açık tutulmalıdır.
- Hindistan bölgede resmî olarak bulundurduğu yarım milyon askeri gücünün yanında sayıları yüzbinlere varan Hindu milis güçlerini geri çekmeli, her iki taraf da aşırılıktan uzak durmalıdır.
- Nükleer ve diğer konvansiyonel silahların kullanılmasından uzak durulmalıdır.
- Hindistan tarafında, başta İsrail olmak üzere, diğer yabancı istihbarat örgütlerinin faaliyetleri derhal durdurulmalıdır.
- Süreç boyunca sivil halka karşı şiddet uygulayan ve hak ihlalleri gerçekleştiren Hindistan askerleri bağımsız mahkemelerce yargılanmalı ve mağdur olan ailelere tazminat ödenmelidir.

However, this war has harmed both states, and unfortunately peace talks have been suspended due to the events. The Jammu-Kashmir issue can only be resolved by diplomatic means and by putting a referendum ballot in front of the people. The parties should act in this sense and the UN Security Council resolutions on 13 August 1948, 5 January 1949 and 24 January 1957 should be implemented.

- In this regard, strong and impartial actors who will place the parties on the peace table should take the initiative.
- Dialogue between Pakistan and India, two nuclear powers, must be kept open.
- India must withdraw its Hindu militia forces, numbering as many as a half million troops, which are officially in force in the region, and both sides must stay away from extremism.
- The use of nuclear and other conventional weapons should be avoided.
- On the Indian side, the activities of other foreign intelligence agencies, especially Israel, should be stopped immediately.
- Indian soldiers who violated the rights of the civilian population throughout the process must be tried in independent courts and indemnity paid to the victims.

- Hindistan askerleri ve fanatik Hindular tarafından ellerinden alınan arazi ve evler Keşmirli'lere geri verilmeli ve zararları tazmin edilmelidir.
- Cammu ve Keşmir'de isimleri değiştirilen tarihî yerlerle birlikte cadde ve sokaklarının isimleri tekrar orijinal haline döndürülmelidir. Tahrip edilen Müslüman mezarlıkları eski orijinal haline dönüştürülmelidir.
- Hindistan'ın baskısı sebebiyle yaklaşık 2 milyon Keşmirli Pakistan'da çok zor şartlarda yaşamaktadır. Pakistan'a ve başka ülkelere göç eden mültecilerin güvenli bir şekilde yurtlarına dönmeleri sağlanmalıdır.
- Pakistan ve Hindistan devletleri kendi bölgelerinden karşı tarafa saldırı düzenlemeyeceğinin garantisini vermelidir.

İzlenen yanlış politikalar nedeniyle hayatları yaşanmaz hale getirilen Keşmir halkı kendi geleceğine kendisi karar vermelidir. Bu karar BM gözetiminde yapılacak bir referandumla gerçekleşmelidir.

- Land and houses taken from Kashmiris by Indian soldiers and fanatic Hindus be returned to them and their damages must be compensated.
- The names of historical places and streets whose names are changed in Cammu and Kashmir should be restored to their original form.
- Destroyed Muslim cemeteries should be converted back to their original form.
- Due to the pressure of India, about 2 million Kashmiris live in very difficult conditions in Pakistan.
- Refugees who have migrated to Pakistan and other countries should be able to safely return to their homeland. Pakistan and India must guarantee that they will not attack the other side of their territory.

The people of Kashmir, whose lives have become uninhabitable due to the wrong policies being followed, must decide for their own future. The decision must be made with a referendum to be carried out under the auspices of the UN.

BAĐIŐLARINIZLA BİZİ DESTEKLEYEBİLİRSİNİZ
YOU CAN SUPPORT US WITH YOUR DONATIONS

ZİRAAT KATILIM / Üsküdar Şubesi : TR40 0020 9000 0038 8623 0000 01
VAKIFBANK / Üsküdar Şubesi : TR89 0001 5001 5800 7297 5957 51
TÜRKİYE FİNANS / Üsküdar Şubesi : TR43 0020 6000 0801 2941 7300 01
POSTA ÇEKİ HESABI : 6237145

www.uhim.org

f/uhimtr | t/uhimorg